

ΤΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ



Τα αλογάκια της Ρόδου ανήκουν σε μια ξεχωριστή φυλή, δεν είναι άλογα νάνοι (pony), αλλά είναι μικρόσωμα, καθώς το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 80-115 εκατοστά. Έχουν εξαιρετική σωματική διάπλαση, τέλειες αναλογίες, τρίχωμα πλούσιο σε χαίτη και ουρά. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του μικρόσωμου αυτού του αλόγου μοιάζουν με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των μεγαλόσωμων αλόγων.



Επιβάλλεται να το χαρακτηρίσουμε ξεχωριστή φυλή με μικρό κεφάλι, ευρύ θώρακα, μυώδη και ισχυρά πόδια με σκληρές μαύρες οπλές. Έχουν σκούρο καφέ έως βαθύ κόκκινο ή κανελί χρώμα, ζωηρά μάτια, μεγάλα ρουθούνια και ευκίνητα αυτιά.



Τεντωμένα τα αυτιά εκφράζουν φόβο, ανασηκωμένα ανησυχία και κατεβασμένα ηρεμία. Στη ράχη και στο σώμα έχουν σημάδια, που επιβεβαιώνουν την αρχέγονη καταγωγή τους. Διάφορα ευρήματα που εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου μαρτυρούν ότι τα άλογα υπήρχαν από αρχαιοτάτων χρόνων στο νησί και χρησιμοποιούνταν από τους αγρότες για το αλώνισμα των σιτηρών.





Νόμισμα του 450 π.Χ., από την αρχαία Λίνδο που απεικονίζει στην εμπρός πλευρά ένα μικρόσωμο άλογο της Ρόδου (Rhodes horses) και στην πίσω κεφαλή Λιονταριού.



Η εν λόγω φυλή έχει συνδεθεί με την πολιτισμική παράδοση του νησιού, καθώς τα άλογα αυτά χρησιμοποιούνταν από τους αγρότες για το αλώνισμα των σιτηρών. Ο σημαίνων ρόλος του ροδίτικου αλόγου στην κοινωνία του νησιού απεικονίστηκε σε διάφορες μορφές λαϊκής τέχνης (ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, κέντημα).



Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Αρχάγγελου Ρόδου τα άλογα αριθμούσαν περίπου τα 150 το 1950, αλλά σταδιακά ο πληθυσμός τους μειώθηκε. Κυριότερες αιτίες μείωσης τους ήταν οι κατά καιρούς πυρκαγιές και οι ανομβρίες, η λαθροθηρία, η έλλειψη τροφής αλλά και τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα.



Προκειμένου να γλιτώσει τον αφανισμό αυτή η σπάνια φυλή αλόγων που ζει μόνο στη Ρόδο, δημιουργήθηκε το 2001 ο σύλλογος ΦΑΕΘΩΝ που μάζεψε τα έξι εναπομείναντα αλογάκια από την περιοχή του όρους Κουτσομύτης.





Τα εγκατέστησαν και τα περιέθαλψαν σε σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις σε μια φάρμα έξω από τον Αρχάγγελο. Τρέφονται με σπόρους, καλαμπόκι και φρούτα και είναι πολύ φιλικά με τους ανθρώπους, κυρίως με τα παιδιά. Αξίζει να επισκεφτούμε την φάρμα που βρίσκεται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τον άξονα της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου. Δέχεται επισκέπτες καθημερινά με ένα τυπικό εισιτήριο εισόδου που βοηθάει στην κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για τις ανάγκες των αλόγων. Πλέον είναι οχτώ τα τελευταία αλογάκια αυτής της φυλής, η Μαρίνα, η Λυδία, η Αθηνά, ο Φοίβος, ο Διαγόρας, ο Κένταυρος, ο Περσέας και το νεότερο που ονομάζεται Ελπίδα και η γέννηση της μας δίνει την ελπίδα της διάσωσης τους!