



Η φιλία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τη ζωή των ανθρώπων, που όμως δύσκολα συναντάει κανείς, καθώς τα μέσα μαζικής δικτύωσης έχουν εισβάλει ολοένα και περισσότερο στις ζωές μας. Με τον όρο «φιλία» εννοούμε την ιδιαίτερη σχέση που ενώνει δύο άτομα η οποία αποτελείται από αγάπη, κατανόηση, εμπιστοσύνη, σεβασμό. Στις μέρες μας όμως, επικρατεί ένα διαφορετικό είδος φιλίας, η διαδικτυακή φιλία, η οποία πολλές φορές αποδεικνύεται επικίνδυνη. Η φιλία πλέον, φαίνεται να εξαρτάται από τα σχόλια θαυμασμού στις βελίδες κοινωνικής δικτύωσης, από αυτές τις ειδοποιήσεις που πολλοί αναμένουν με τις ώρες μπροστά από μία οθόνη.

Τα περισσότερα παιδιά στις μέρες μας περνούν τον χρόνο τους ψάχνοντας στις διαδικτυακές πλατφόρμες εικονικούς φίλους, ενώ η φιλία χάνει τον διαπροσωπικό της χαρακτήρα, τίποτα πλέον δεν είναι το ίδιο σε μια φιλία, καθώς όλα έχουν αντικατασταθεί από ένα νούμερο ενός ψυχρού υπολογιστή. Και αυτό διότι πολλοί νέοι, δε θεωρούν τον εαυτό τους κοινωνικά αποδεκτό και έτσι ψάχνουν συντροφιά στο διαδίκτυο. Η αλήθεια όμως είναι πως η φιλία μέσα από έναν υπολογιστή δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση, την οποία πολλοί έφηβοι αναζητούν για να προσποιηθούν πως νιώθουν ολοκληρωμένοι. Στην πραγματικότητα δυστυχώς, ο φίλος που αποκτιέται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι παρά ένας άγνωστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νέοι να μην έχουν κάποιον να ανοιχτούν, να εθίζονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες, να απομονώνονται και να χάνουν επαφή με τον έξω κόσμο. Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή φιλία, πολλές φορές αποδεικνύεται επικίνδυνη. Δυστυχώς είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις όπου ένας νέος, εξαπατάται από ένα φίλο που τον θεωρεί αξιόπιστο, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα είναι ένας άνδρας που θέλει να εκμεταλλευτεί το ανήλικο ακόμα παιδί.

Συνοψίζοντας, καταλαβαίνουμε πως η διαδικτυακή φιλία, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη κυρίως για τους εφήβους, καθώς είναι ευεπηρεάστοι και αρκετά ασταθείς ψυχολογικά. Οι γονείς πρέπει να πάρουν πιο δραβτικά μέτρα, έτσι ώστε να αποτρέψουν τα τυχόν αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από μία τέτοιου είδους φιλία. Ο θεσμός της φιλίας, όταν είναι αληθινός και τον ζει κανείς στην πραγματική ζωή, είναι κάτι μαγικό και κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να το χάνει!