

ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



Πισσαδάκη Δέσποινα τμήμα Α3

Τα Χριστούγεννα είναι πλέον πολύ κοντά μας και σε κάθε μεριά της γης, αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο, κυριαρχούν διάφορα έθιμα και εορτασμοί. Κάποια έθιμα είναι γενικά γνωστά σε όλους, όπως ο στολισμός του δέντρου, ο Άγιος Βασίλης, τα κάλαντα, η γαλόπουλα στο γιορτινό τραπέζι και άλλα. Υπάρχουν όμως και κάποια έθιμα, που εκτός του ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένα, είναι και ιδιαίτερα ασυνήθιστα και παράξενα.

Ας κάνουμε λοιπόν μαζί ένα ταξίδι ανά τον κόσμο για να δούμε παράξενους τρόπους με τους οποίους γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



ΕΛΛΑΔΑ: Το σπάσιμο του ροδιού

Το σπάσιμο του ροδιού είναι από τα πιο γνωστά Χριστουγεννιάτικα έθιμα της Ελλάδας. Το ρόδι από την αρχαιότητα θεωρείται σύμβολο γονιμότητας, καλοτυχίας, πλούτου και αφθονίας. Για αυτό είναι παράδοση κάθε Πρωτοχρονιά να σπάμε στο κατώφλι του σπιτιού ένα ρόδι, και το νεότερο μέλος της οικογένειας να κάνει ποδαρικό, μπαίνοντας στο σπίτι πρώτο με το δεξί!

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Κρύψτε τα σκουπόξυλα!

Σύμφωνα με την παράδοση, στη Νορβηγία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, εμφανίζονται οι μάγισσες και τα κακά πνεύματα. Έτσι οι άνθρωποι διατηρούν από πολύ παλιά το έθιμο να κρύβουν τα σκουπόξυλα του σπιτιού τους και οτιδήποτε σχετικό, ώστε να μην πλησιάσουν οι μάγισσες τα σπίτια τους και τα κλέψουν. Και για περισσότερη σιγουριά, ο πιο γενναίος άντρας του σπιτιού βγαίνει έξω και ρίχνει έναν πυροβολισμό στον αέρα για να διώξει τα πνεύματα.



ΚΑΝΑΔΑΣ: Αληθινά γράμματα στον Άι Βασίλη

Τα παιδιά στον Καναδά είναι οι πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων. Το ταχυδρομείο της χώρας έχει δημιουργήσει τον ειδικό ταχυδρομικό κώδικα H0H 0H0, όπου μπορούν τα παιδιά να στέλνουν τα γράμματά τους στον Άι Βασίλη. Οι εργαζόμενοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να απαντήσουν σε όλα τα γράμματα των παιδιών και μέσα σε 27 χρόνια έχουν καταφέρει να απαντηθούν περίπου 15 εκατομμύρια γράμματα!





ΙΣΠΑΝΙΑ: Ένα ιδιαίτερο γιορτινό “λίπασμα” (Καταλονία)

Στην Καταλονία ο παραδοσιακός στολισμός των Χριστουγέννων περιλαμβάνει τα Caganers, μικρές κεραμικές φιγούρες ανθρώπων που βρίσκονται με κατεβασμένο παντελόνι και σε στάση αφόδευσης!

Αυτές οι φιγούρες συνήθως τοποθετούνται μέσα στη φάτνη και όποιος τις βρει θεωρείται τυχερός, αφού συμβολίζουν την καλή τύχη και την γονιμότητα της γης, την καλή σοδειά για τη χρονιά που μπαίνει. Συχνά οι φιγούρες απεικονίζουν διάσημα πρόσωπα σε μεγάλη ποικιλία, από την βασίλισσα της Αγγλίας, μέχρι γνωστούς τραγουδιστές ή ιστορικές προσωπικότητες.



Το χριστουγεννιάτικο κούτσουρο Τιό de Nadal (Καταλονία)

Άλλο ένα περίεργο έθιμο της Καταλονίας είναι αυτό κατά το οποίο τα παιδιά της χώρας φροντίζουν ένα κούτσουρο σαν κατοικίδιο, το γνωστό ως Τιό de Nadal, από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι την αλλαγή του χρόνου.

Το κούτσουρο αυτό είναι διακοσμημένο με μάτια, μύτη, πόδια και ένα κόκκινο καπέλο (barretina). Πρέπει να το έχουν σκεπασμένο με κουβέρτα και να το ταΐζουν κάθε μέρα ένα μαντολάτο (turron), ώστε να είναι πάντα ζεστό και καλοταϊσμένο και να «αφοδεύσει» πολλά γλυκά την Πρωτοχρονιά. Εκείνη τη μέρα τα μέλη της οικογένειας τοποθετούν το κούτσουρο στο τζάκι και το χτυπούν με ένα ραβδί διατάζοντας το να «βγάλει» τα γλυκά δώρα του.





ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: Χριστούγεννα στο νεκροταφείο

Οι Φινλανδοί γιορτάζουν ένθερμα τα Χριστούγεννα με πολλές εκδηλώσεις και παραδόσεις. Μια από αυτές είναι κάθε Παραμονή Χριστουγέννων να επισκέπτονται οικογενειακώς τα νεκροταφεία και να αφήνουν από ένα κερι στους τάφους των αγαπημένων τους. Το βράδυ της παραμονής τα χιονισμένα σκηνικά των νεκροταφείων γεμίζουν με σειρές από κεράκια, που δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Πόσο θα μείνει στο ταβάνι

Στη Σλοβακία, στην αρχή του δείπνου της παραμονής των Χριστουγέννων, ο μεγαλύτερος της οικογένειας παίρνει μια κουταλιά από το παραδοσιακό πιάτο Loksa (που φτιάχνεται με σπόρους παπαρούνας, ψωμί και νερό) και το πετάει στο ταβάνι. Το έθιμο λέει ότι όσο πιο πολλή ποσότητα φαγητού μείνει στο ταβάνι, τόσο μεγαλύτερη καλοτυχία θα υπάρχει την ερχόμενη χρονιά για την οικογένεια.





ΣΟΥΗΔΙΑ: Ημέρα της Santa Lucia

Στις 13 Δεκεμβρίου (που είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου στην Σκανδιναβία) οι Σουηδοί γιορτάζουν την Ημέρα της Αγίας Λουτσία (Saint Lucy's Day), η οποία θεωρείται σύμβολο του φωτός.

Ο θρύλος της Λουτσία έχει τις ρίζες του στο 300 π.Χ. και στις Συρακούσες της Ιταλίας, εξ' ου και το γνωστό λαϊκό ναπολιτάνικο τραγούδι «Santa Lucia». Σύμφωνα με το έθιμο της ημέρας, το μεγαλύτερο συνήθως κορίτσι της οικογένειας φοράει έναν μακρύ λευκό χιτώνα και ένα στεφάνι με αναμμένα κεριά στα μαλλιά και πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι προσφέροντας ζεστό καφέ και κουλουράκια και τραγουδώντας χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο ρυθμό του ναπολιτάνικου τραγουδιού.



ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Guinness για τον Άι Βασίλη

Οι Ιρλανδοί δεν θα μπορούσαν να μην έχουν ενσωματώσει στα χριστουγεννιάτικα έθιμά τους το αγαπημένο τους τοπικό ποτό, την μπύρα Guinness. Σε άλλες χώρες το κέρασμα που αφήνουν οι οικογένειες για τον Άι Βασίλη είναι γάλα και κουλουράκια. Στην Ιρλανδία όμως το κέρασμα είναι πιο μερακλίδικο, αφού αφήνουν για τον Άι Βασίλη ένα μπουκάλι παγωμένη μπύρα Guinness και ένα κομμάτι κρεατόπιτα.





ΜΕΞΙΚΟ: Η νύχτα με τα ραπανάκια

Στις 23 Δεκεμβρίου στο Μεξικό χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στις πλατείες για να θαυμάσουν τις εντυπωσιακές εκθέσεις από χριστουγεννιάτικες γλυπτές φιγούρες φτιαγμένες από ραπανάκια! Με μια απλή αναζήτηση σε σχετικές φωτογραφίες θα δείτε πως πρόκειται για πραγματικά έργα τέχνης με τις πρωτότυπες δημιουργίες να γίνονται όλο και πιο ευφάνταστες και εντυπωσιακές κάθε χρόνο.





ΙΣΛΑΝΔΙΑ: Οι 13 Άι Βασίληδες

Στην Ισλανδία δεν έχουν έναν Άι Βασίλη, αλλά 13! Συγκεκριμένα οι 13 Yule Lads, όπως λέγονται, είναι μικρόσωμοι, ασχημούληδες, αλλά χαριτωμένοι καλικάντζαροι, οι οποίοι λέγεται ότι από τις 12 Δεκεμβρίου και για όλο τον μήνα επισκέπτονται τα σπίτια της χώρας. Σκορπίζουν έναν ευχάριστο πανικό κάνοντας σκανταλιές και μικρές φάρσες και αφήνουν δώρα μέσα στα παπούτσια των παιδιών, ενώ σε όσα ήταν άτακτα παιδιά αφήνουν μια πατάτα.

ΤΣΕΧΙΑ: Το παπούτσι της ανύπαντρης

Παραμονή Χριστουγέννων στην Τσεχία οι ανύπαντρες κοπέλες μπορούν, σύμφωνα με το έθιμο, να μάθουν αν θα παντρευτούν τη νέα χρονιά.

Το πρωί της παραμονής πρέπει να σταθούν όρθιες με την πλάτη στην πόρτα του σπιτιού και να πετάξουν ένα παπούτσι προς τα πίσω. Αν το παπούτσι προσγειωθεί με την μύτη προς την πόρτα, τότε η κοπέλα θα παντρευτεί μέσα στην ερχόμενη χρονιά. Αν το παπούτσι πέσει με το τακούνι, τότε θα μείνει ανύπαντρη για άλλη μια χρονιά.

