



Η αγαπημένη μου Χριστουγεννιάτικη ταινία

Γεωργία Κουκιά





Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια περίοδο χαράς, ζωντάνιας και αγάπης. Όλοι οι άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, έρχονται πιο κοντά με την οικογένειά τους σε οικογενειακά τραπέζια με συζητήσεις και περνάνε μαζί ποιοτικό χρόνο. Επίσης, από την άλλη πλευρά τα Χριστούγεννα σου δίνουν την δυνατότητα να χαλαρώσεις, να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου και να δεις ίσως την αγαπημένη σου ταινία!

Με το πέρασμα των χρόνων έχω δει πολλές χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες είτε είναι χαρούμενες είτε συγκινητικές, είτε ακόμα έχουν να κάνουν με περιπέτεια. Παρόλα αυτά η ταινία η οποία με εντυπωσίασε, είναι η Jack Frost. Ήταν περίπου πριν από 5 χρόνια που την είδα για πρώτη φορά κι από τότε μας έχει γίνει παράδοση να την βλέπω κάθε χρόνο με την οικογένειά μου. Η αλήθεια είναι, πως δεν πρόκειται για χαρούμενη ταινία. Ωστόσο με βάζει σε σκέψεις, καθώς συνειδητοποιώ πως οι πραγματικές δυσκολίες είναι διαφορετικές και πιο οδυνηρές από αυτές που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στο μυαλό τους.



Ο λόγος που μου αρέσει αυτή η ταινία, είναι διότι αν και δεν στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα κι επίσης χρησιμοποιεί μυθοπλασία, τονίζει πως η ζωή έχει και δυσκολίες και τίποτα δεν είναι τέλειο. Όλα είναι ένας συνεχής αγώνας και, ακόμα κι αν έχουμε χάσει έναν αρκετά κοντινό μας άνθρωπο, πάντα πρέπει να προσπαθούμε και να μην τα παρατάμε ποτέ στη ζωή μας. Οι γιορτές των Χριστουγέννων για κάποιους ανθρώπους ίσως είναι πολύ ευχάριστες, με ανοίγματα δώρων, γέλια & χαρές με ανθρώπους που τους αγαπάνε, όμως για κάποιους άλλους ίσως είναι μοναχικές και δυσάρεστες, γεμάτες δυσάρεστες αναμνήσεις. Γι' αυτόν το λόγο θεωρώ, πως κάθε άνθρωπος είναι σημαντικό να μη χάνει το κουράγιο του, να μην απογοητεύεται από τις δυσκολίες της ζωής και να μην ξεχνάει πως ποτέ δεν είναι μόνος του. Πάντα θα έχει δίπλα του τον Θεό καθώς κι άλλους συνανθρώπους του που θα τον αγαπάνε και θα τον στηρίζουν!

