



ΟΧΙ ΖΩΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

Τα ζώα στο τσίρκο

Ζερβού Μαρία, τμ. Γ1

Όπως είναι ήδη γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες τα τσίρκο είναι χώροι ψυχαγωγίας. Οι θεατές απολαμβάνουν ένα σόου επίδειξης άγριων ζώων και ταχυδακτυλουργών. Όμως πίσω από αυτό κρύβονται φρικτές αλήθειες όπου λίγοι γνωρίζουν. Μπορείτε να φανταστείτε;



Αρχικά, είναι απάνθρωπο το γεγονός ότι έχουν πάρει τα αθώα τα ζώα από το φυσικό τους περιβάλλον για να ψυχαγωγούν τον κόσμο και να κερδίζουν οι ίδιοι χρήματα. Έχοντας τα κλεισμένα και αλυσοδομένα σε μικρά κλουβιά, απαγορεύοντας τους την παραμικρή επαφή με την φύση τους, υποχρεώνοντας τη συμμετοχή τους σε εξουθενωτικές παραστάσεις.



Ακόμη δέχονται έντονο **ξυλοδαρμό** και “τιμωρίες” όπως η **αισιτία** ή το **ηλεκτροσόκ** σε περίπτωση που δεν εκτελέσουν όπως τους ζητηθεί το οποιοδήποτε ακροβατικό. Σκηνές έντονης κακοποίησης άγριων ζώων έχουν παρατηρηθεί σε σημείο **αιμορραγίας** από απλούς παρατηρητές. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης στον χώρο του τσίρκου. Τα ζώα περνάνε όλη τους τη ζωή εκεί, δίχως κανείς να γνωρίζει αν είναι υγιή. Σε περίπτωση σοβαρής **ασθένειας** δεν δέχονται φαρμακευτικές αγωγές, ούτε εξέταση από το γιατρό. Υπάρχει έντονη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, καθώς όχι μόνο τα αναγκάζουν να κάνουν πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά γι' αυτά, αλλά τα παίρνουν και από τον φυσικό τους χώρο.



Η απομάκρυνση από τη φύση τους έχει άσχημες επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία, διότι είναι υποχρεωμένα να έρχονται σε επαφή μόνο με ανθρώπινες μορφές και αυτό τα ενοχλεί και τα τρελαίνει. Συνήθεις μέθοδοι κακοποίησης είναι η χρήση μαστίγιων, φίμωτρων καθώς και η απομόνωση. Τέλος, το να είναι κλεισμένα μέσα σε μικρά κελιά για ώρες κάθε μέρα εμποδίζει την ανάπτυξη τους.

**ΗΜΟΥΝ ΕΝΑ ΠΕΡΗΦΑΝΟ
ΛΙΟΝΤΑΡΙ. ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΑΝ
ΣΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΚΑΙ
ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ ΤΟΣΟ ΠΟΥ
ΕΧΑΣΑ ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΥ ΜΑΤΙ**



ΤΑ ΖΩΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΟΟΥΝ



Από την άλλη νέες λύσεις τείνουν να εφαρμοστούν, όπως η χρήση ψηφιακών ολογραμμάτων. Είναι μια νέα μέθοδος, η οποία έχει ως στόχο την αποφυγή κακοποίησης των ζώων. Αυτή η καινοτομία θα επιφέρει πολλές ευχάριστες αλλαγές, όπως **η απαγόρευση εκμετάλλευσης των άγριων και ήμερων ζώων.**

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί η έντονη κακομεταχείριση και εκμετάλλευση που δέχονται τα αθώα αυτά πλάσματα του τσίρκου. Είναι πολύ κρίμα να περνάνε μια ζωή «φυλακισμένα» μην έχοντας την δυνατότητα να ζήσουν την ζωή που τους αξίζει.

Δεν πιστεύεις ότι η θέσπιση του ψηφιακού **ολογράμματος** θα βοηθούσε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριου;