

LE 25 MARS 1821

Le 25 Mars en Grèce, c' est une double fête
très importante.

D' une part, c' est une très grande fête religieuse,
pour l' Eglise Orthodoxe.



On célèbre
l' Annonciation à la
Mère de Dieu.

Ce jour là,
l' archange Gabriel
annonce à la Vierge
Marie
qu' elle portera le
Fils de Dieu.

Γιορτάζουμε τον
Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου. Την
ημέρα αυτή ο
αρχάγγελος Γαβριήλ
ανήγγειλε στην
Παρθένο Μαρία ότι
θα φέρει στον κόσμο
τον Υιόν του Θεού



D' autre part,
c'est une Fête
Nationale,
très
importante.

On célèbre le
début de la
Révolution
grecque de
1821.

Le 25 Mars 1821,dans le Péloponnèse, au monastère de Sainte Lavras,
l' archevêque Germanos de Patras, bénit et proclame l' insurrection
des grecs contre l'Empire Ottoman.

La guerre de l'indépendance est très dure, longue, sanglante. Les
Grecs se battent avec héroïsme sous la devise

« La liberté ou la mort »

Ce jour-là,dans toute la Grèce, on organise de grandes parades
scolaires et militaires et avec des costumes traditionnels.

Les grecs ont l'habitude de manger le plat traditionnel, la morue avec une purée à l'ail (Bakaliaro skordalia) comme c'est la période du Grand Carême pour la Pâques des Orthodoxe.

*La Révolution grecque de 1821,
c'est le premier mouvement national du 19e siècle,
qui a réussi à son but, parce que le but de la Révolution Grecque
était la création d'un Etat Libre et Indépendant.
La Révolution grecque,
c'était alors, une Révolution Nationale.*

Είναι όμως και εθνική γιορτή πολύ σημαντική.

Γιορτάζουμε την αρχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Στις 25 Μαρτίου 1821, στην Πελοπόννησο, στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ευλογεί και κηρύσσει την εξέγερση των Ελλήνων εναντίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας είναι πολύ σκληρός, μακρύς, αιματηρός. Οι Έλληνες μάχονται με ηρωισμό με το έμβλημα <<Ελευθερία Ή Θάνατος>>

Εκείνη την ημέρα σε όλη την Ελλάδα διοργανώνονται μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις και με παραδοσιακές στολές. Οι Έλληνες έχουν τη συνήθειά να τρώνε το παραδοσιακό πιάτο, μπακαλιάρο σκορδαλιά καθώς είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για το Ορθόδοξο Πάσχα.

*Η Ελληνική Επανάσταση του 1821,
είναι το πρώτο εθνικό κίνημα του 19ου αι.
που έχει επιτύχει στο στόχο του, διότι ο στόχος της Ελληνικής Επανάστασης
ήταν η δημιουργία ενός Ελεύθερου και Ανεξάρτητου Κράτους.
Η Ελληνική Επανάσταση υπήρξε Επανάσταση Εθνική.*

ΠΗΓΗ:

Λούβη Ε, Ξιφαράς Δ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (σελ. 27)