

Το Κουκάκι τότε και τώρα...

Λίγα πράγματα για εμένα:

Όνομα – Επώνυμο: Ξαγρεμμενάκος Νικόλαος

Ηλικία: 89

Μένω στο Κουκάκι από το 1962

Ζω στο δρόμο: Γενναίου Κολοκοτρώνη

Η δουλειά μου ήταν Αστυνομικός

Υπηρετών ως Αστυνομικός, μακράν της κατοικίας μου, η ανταπόκρισής μου στην περιγραφή της εικόνας της περιοχής Φιλοπάππου, δεν θα είναι πλήρης.

Μιλήστε μας λίγο για τα σπίτια. Πως ήταν παλιά;

Το πλείστον των σπιτιών (μονοκατοικίες) ήσαν κεραμοσκεπή, κατασκευασμένα εκ πέτρας.

Υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτι; Πως ζεσταινόσασταν;

Υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτια, εκτός ελαχίστων. Πολλά απ' αυτά διέθεταν τζάκια, σόμπες πετρελαίου και καυσόξυλων.

Την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρκα, χώροι με πράσινο στην περιοχή;

Υπήρχαν ελάχιστα υποτυπώδη πάρκα και πράσινο. Αγλάισμα της περιοχής, το μνημείο Φιλοπάππου επί λόφου καταπράσινου.

Λένε ότι παλιά ο αέρας ήταν πιο καθαρός και δεν υπήρχε ρύπανση. Είναι αλήθεια;

Δεν ενθυμούμαι να εξεδόθη ανακοίνωσις για την λήψη περιοριστικών μέτρων, λόγω βεβαρημένης ατμόσφαιρας. Πράγματι οι άνθρωποι εχάιροντο περισσότερο τη φύση.

Μπορείτε να θυμηθείτε αν υπήρχε τότε θόρυβος και τους ήχους που ακούγονταν κυρίως στην πόλη;

Η περιοχή μακριά από εργοστάσια και πυκνή κίνηση τροχοφόρων έχαιρε ζηλευτής ησυχίας.

Τώρα βλέπουμε πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Τότε υπήρχαν; Τι γινόταν με τα σκουπίδια;

Τότε δεν υπήρχαν κάδοι. Τα σκουπίδια σε παντός είδους δοχεία ετοποθετούντο έξω της οικίας, απ' όπου περισυνελλέγοντο από τον Δήμο.

Από πού κάνατε τα ψώνια σας;

Σε κεντρικούς δρόμους, κατά προτίμηση με πυκνή κίνηση, υπήρχαν παντοπωλεία και διάφορα πρατήρια εμπορευμάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των κατοίκων.

Τι μαγαζιά υπήρχαν τότε στην περιοχή;

Τα μαγαζιά από τα οποία επρομηθεύοντο τα προς το ζην ήσαν: παντοπωλεία, κρεοπωλεία, υαλοπωλεία, κουρεία, αρτοπωλεία, ελάχιστα με είδη ενδύσεως, υποδηματοπωλεία, φαρμακεία και μερικά εστιατόρια.

Ποια παλιά επαγγέλματα θυμάστε που σήμερα έχουν χαθεί;

Αν εξαιρέσωμε τα παντοπωλεία και κουρεία, πλην ελαχίστων που υφίστανται εισέτι, τ' άλλα ως ανωτέρω, εξακολουθούν υφιστάμενα.

Μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η ανεργία. Παλιότερα υπήρχε αυτό το πρόβλημα;

Παλιότερα υπήρχε σχετικό πρόβλημα ανεργίας, λόγω κλειστών επαγγελμάτων και αστυφιλίας.

Πιστεύετε ότι ήταν πιο άνετη η ζωή τότε σε σχέση με τώρα;

Η ζωή τότε σε σχέση με τώρα ήτο καλλίτερη. Έλιπε το άγχος που μαστίζει την σύγχρονη εποχή.

Ας περάσουμε τώρα στις σχέσεις. Πώς ήταν τότε οι σχέσεις των ανθρώπων; (με τους γείτονες, τους συγγενείς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους);

Αν εξαιρέση κανείς τους συνδεδεμένους δια δεσμών αίματος, τα λοιπά συγγενικά μέλη ένεκα των κοινών τους γνωρισμάτων ετάσσοντο αλληλέγγυα, οσάκις τους εξητείτο συνδρομή. Τουτ' αυτό συνέβαινε και με τους γείτονες. Οι απόμαχοι της ζωής εδέχοντο την θαλπωρή και τον απαιτούμενο σεβασμό.

Σήμερα ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις για κλεψιές και δολοφονίες. Τότε γινόντουσαν; Αν όχι, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει σήμερα;

Είχαμε και τότε εγκληματικότητα, όχι όμως στο βαθμό που έχομε σήμερα. Αιτία, η κρίση που περνά η χώρα μας τόσο στον οικονομικό τομέα, όσον και στον κοινωνικό (ανεργία).

Πώς περνούσαν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους;

Διέθεταν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους. Αντήλλασαν επισκέψεις, χωρίς βεβαίως να παραμελούν τις φιλικές σχέσεις, συχνάζοντας σε δημόσιους χώρους όπως: καφεενεία και άλλα κέντρα διασκέδασης.

Τι παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά τότε;

Εδώ θα χρειαστώ τη βοήθεια των παιδιών μου. «Τα μεν κορίτσια έπαιζαν κρυφτό, κυνηγητό, βόλλει, μήλα και σχοινάκι, τα δε αγόρια ποδόσφαιρο, κρυφτό και κυνηγητό».

Με την εμπειρία της ζωής που έχετε, τι σας λείπει από τα παλιά χρόνια;

Η ησυχία ελλείπει θορύβων και η μη βεβαρημένη ατμόσφαιρα.

Προτιμάτε το Κουκάκι όπως ήταν παλιά ή σήμερα;

Κάθε άνθρωπος επιθυμεί όπως ο τόπος που διαμένει και εργάζεται να εξελίσσεται σε βαθμό που θ' αναφέρεται στο σεβασμό της προσωπικότητας του ανθρώπου, στην υγεία και μόρφωση των παιδιών. Με τις σκέψεις αυτές και τις βελτιώσεις που συνετελέσθηκαν στο Κουκάκι, όπως: σύγχρονα εκπαιδευτήρια, κάλυψη Ιλισσού ποταμού και άλλες βελτιώσεις για τα παιδιά: παιδικές χαρές, πάρκα, πράσινο κ.α., εύλογο είναι η προτίμησή μας να είναι το Κουκάκι.