

# *Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...*

Μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης γράφουν τις ιστορίες πίσω από τις ονομασίες των δρόμων που διαμένουν.



## «ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ»



ΑΡ. ΜΟΥΧ.

Η οδός μου ονομάζεται Λουκή Ακρίτα. Ο Λουκής Ακρίτας ήταν πολιτικός, δημοσιογράφος και λογοτέχνης. Γεννήθηκε 8 Αυγούστου του 1908 στην Λευκωσία της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα στην Μόρφου και πέθανε το 1965 στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.

Τα κυριότερά του έργα ήταν : ως δημοσιογράφος ξεκίνησε να δουλεύει στην εφημερίδα «Χρόνος» της Λεμεσού. Ένα χρόνο μετά μετακόμισε στην Αθήνα και έπιασε δουλειά στις εφημερίδες «Πρωία» και «Εστία». Ως λογοτέχνης εμφανίστηκε το 1931 με ένα διήγημα στο περιοδικό «Πρωτοπόροι». Το 1935 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Νέος με καλές συστάσεις» ενώ τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το γνωστό μυθιστόρημα «Ο Κάμπος». Ως πολιτικός, το 1944 ήταν μέλος της τριμελούς επιτροπής απελευθέρωσης. Εκτέλεσε υφυπουργός τύπου της μεταπελευθερωτικής κυβέρνησης του 1944. Το 1951 μπήκε στην ΕΠΕΚ του Πλαστήρα. Τέλος, ήταν αυτός που για πρώτη φορά έθεσε στον ΟΗΕ το ζήτημα της Κύπρου.

## «ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ»

Ο δρόμος που μένω ονομάζεται Οδός Θρακομακεδόνων. Το 1956 ο σύνδεσμος Μακεδόνων και Θρακών ζήτησε από την κυβέρνηση να προταθεί κάποια περιοχή για κατοικία. Έτσι σχεδιάστηκε ο οικισμός αυτός από τον πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη στα βόρεια του νομού Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Π. ΜΠ.



## «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ»

Ο δρόμος που μένω ονομάζεται Αρτεμισίας. Το όνομα προέρχεται μάλλον από το χωριό Αρτεμισία. Το χωριό αυτό, γνωστό παλαιότερα με τη σλαβική ονομασία Τσερνίτσα βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στο βορειοδυτικό Ταΰγετο. Είναι ένα από τα χωριά της Καλαμάτας.

ΑΓΓ. Κ.



## «ΜΟΡΙΑ»

Η οδός που μένω ονομάζεται Μοριά και ανήκει στο οικισμό Ξενοδοχοῦπαλλήλων. Το όνομά της το πήρε από την Πελοπόννησο, γνωστή και ως Μωρέας. Αρχικά ονομαζόταν Πελοποννήσου αλλά επειδή υπήρχαν πολλοί δρόμοι στην περιοχή, με το ίδιο όνομα, το άλλαξαν. Το αρχικό της όνομα το πήρε γιατί οι πρώτοι κάτοικοι ήταν από την Πελοπόννησο και θέλανε να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής τους.

Μ.Κ.



### «ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄»



Η οδός Φιλίππου Β΄ που συναντάμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, έχει πάρει το όνομά της από τον βασιλιά Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας (382-336 π.χ.) ο οποίος ήταν ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος Β΄ υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, καθώς συνέβαλε στην ισχυροποίηση του μακεδονικού κράτους και έθεσε τις βάσεις για την επέκταση της αυτοκρατορίας που αργότερα θα πραγματώσει ο γιός του. Μέσα από στρατηγικές κατακτήσεις και διπλωματικούς γάμους, ο Φίλιππος Β΄ ενοποίησε πολλές ελληνικές πόλεις - κράτη και δημιούργησε έναν ισχυρό στρατό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της Μακεδονίας. Η συνεισφορά του στην ελληνική ιστορία αναγνωρίζεται μέσα από την μετονομασία δρόμων και άλλων τοποθεσιών προς τιμήν του.

ΕΥΓ.Γ.

### «ΠΕΛΑΣΓΩΝ»

' Οδός Πελασγών" Η οδός που μένω πήρε το όνομά της από τους Πελασγούς. Οι Πελασγοί ήταν λαός που θεωρούνταν πρόγονοι των Ελλήνων. Περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλία θεωρούνταν παραδοσιακά ως περιοχές στις οποίες κατοικούσαν Πελασγοί. Για τους Πελασγούς στη μυθολογία και την ιστορία έχουν γράψει πολλοί αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς. Ο Ησίοδος αναφέρει τον μύθο πως πρώτος κάτοικος της Αρκαδίας ήταν Ο Πελασγός!



Β.Κ.

## «ΡΟΥΜΕΛΗΣ»

Ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται το σπίτι μου ονομάζεται οδός Ρούμελης. Με την ονομασία Ρούμελη, ενίοτε Ρωμυλία, φερόταν μεγάλη διοικητική περιφέρεια κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και καθ' όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μέχρι λίγο πριν την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

ΧΡ.Μ.



Η Οθωμανική Ρούμελη.

## «ΑΣΕΑΣ»



Ο δρόμος μου ονομάζεται οδός Ασέας. Πήρε το όνομά της από την αρχαία Ασέα, που ήταν αρκαδική πόλη. Απέχει 545 στάδια από την Άραξο. Πήρε το όνομά της από τον Ασεάτα γιο του βασιλιά Λυκάονα. Από εκεί Πήγαζαν οι ποταμοί Ευρώτας και Αλφειός

Δ.ΟΡΦ.

## «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821»

Η οδός που μένω ονομάζεται <<Επανάσταση του 1821>>. Είναι αφιερωμένη στην ένοπλη εξέγερση των επαναστατημένων Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την αποτίναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας από τα ελληνικά εδάφη και τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

ΑΝ. ΕΥΓ.



## «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ»

Το όνομα της οδού στην οποία μένω είναι “οδός Μακεδονομάχων”. Το όνομα αυτό είναι εμπνευσμένο από τον Μακεδονικό Αγώνα και τους πολεμιστές του, τους Μακεδονομάχους.

Ο Μακεδονικός αγώνας ήταν μια ένοπλη αντιπαράθεση στις αρχές του 20ου αιώνα που διήρκεσε περίπου 4 χρόνια ( 1904-1908) και έγινε στη Μακεδονία ( τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας). Η σύγκρουση αυτή έγινε μεταξύ Ελλήνων, Βούλγαρων και Τούρκων.

Ο Μακεδονικός Αγώνας είναι μέρος της εθνικής μας ιστορίας. Κατά τον αγώνα αυτό πολλοί Έλληνες θυσίασαν την ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας. Ένας από αυτούς και ο Παύλος Μελάς, ένας από τους πιο σημαντικούς Μακεδονομάχους. Ο αγώνας τέλειωσε το 1908 με την αποτυχία των Βουλγάρων για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας.

ΑΓΓ. ΚΑΤΣ.

