



Οι ήρωες του τόπου μας  
1821



# Ιωάννης Φαρμάκης



Γεννήθηκα το 1750 στο χωριό Βλάστη της Μακεδονίας. Η οικογένειά μου είχε εκεί αρματολίκι, ενώ εγώ ο ίδιος ήμουν πλούσιος κτηνοτρόφος. Πήγα στον Όλυμπο, σαν αρχηγός σε σώματα κλεφτών.

Το 1816 πήγα στην Πετρούπολη κι ένα χρόνο αργότερα στην Οδησό. Εκεί μυήθηκα στη Φιλική Εταιρεία κι από τότε διέθεσα όλες τις δυνάμεις μου για την εκπλήρωση των σκοπών της. Πολέμησα στις μάχες της Μολδαβίας μαζί με τον Γεωργάκη Ολύμπιο.

Όταν οι Έλληνες ηττήθηκαν στο Δραγατσάνι, υποχώρησαν μαζί με τον Ολύμπιο και κλείστηκαν στη μονή Σέκου, περιμένοντας κάποια ελληνική βοήθεια. Αφού είδαν ότι τέτοια βοήθεια δεν έφτανε, ο Ολύμπιος ανατινάχτηκε στον αέρα, πυροδοτώντας την μπαρουταποθήκη της μονής, ενώ εγώ παραδόθηκα στους Τούρκους μετά από διαπραγματεύσεις κι εγγυήσεις για τη ζωή μου, οι οποίες δεν τηρήθηκαν.

# Γεώργιος Λασσάνης



Είμαι ο Γεώργιος Λασσάνης, γεννήθηκα το 1793 στην Κοζάνη. Ήμουν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και πολέμησα στην Μολδοβλαχία στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη ως Ιερολοχίτης. Το 1818 εγκαταστάθηκα στην Οδησό της Μόσχας όπου συμμετείχα ως δραματουργός και ηθοποιός στην θεατρική δραστηριότητα της πόλης. Το 1819 εργάστηκα ως παιδαγωγός και μαζί με τον δάσκαλο μου Γεώργιο Γεννάδιο συντάξαμε την εγκυκλοπαίδεια των παιδικών μαθημάτων (Μόσχα 1820). Την περίοδο 1828-29 πολέμησα στην Αττική. Έγινα Υπουργός Οικονομικών όταν ελευθερώθηκε η πατρίδα μας.

Πηγή:<https://el.m.wikipedia.org>



Το αρχοντικό Λασσάνη στην ομώνυμη πλατεία της Κοζάνης

# Αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ,

ετ' 7,

Α'ΚΡΙΒΕΣ Α'ΠΑ'ΝΘΙΣΜΑ

των κατά τον ἐνεσῶτα χρόνον ἀξιολο-  
γητέων, καί μόν, ἡ ἀκριβεστέρων πραγμασιῶν  
συμβαθεσίων, ἀπὸ φιλοπόσις ἡ ἰ-  
μελίσι, διὰς μελίσις, ἀναταχέ-  
θαι συλλεξάντων, χροῖσι τῆς  
ἐπισημῆς τῶν ποσῶν κε-  
φ' ἡ σὶς περιεργίας φιλο-  
πόσις ἐκδόται.



Βιέννη,

1792.

Είμαστε οι δυο αδελφοί Πούλιος και Γεώργιος , από τη Σιάτιστα , τυπογράφοι και εκδότες της πρώτης ελληνικής εφημερίδας της *Εφημερίδος* (που τυπώθηκε στη Βιέννη το 1786) και στενοί συνεργάτες του Ρήγα Φεραίου.

Ζούσαμε στην Βιέννη το 1776. Ο πατέρας μας ήταν έμπορος. Από το 1791 μέχρι το 1797 τυπώσαμε 56 ελληνικά βιβλία.

Συνεργαστήκαμε με τον Ρήγα Φεραίο και τυπώσαμε πολλά βιβλία του , ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Θούριος που ξεσήκωσε τους Έλληνες να επαναστατήσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δίωξή μας απο τις αυστριακές αρχές και το κλείσιμο του τυπογραφείου μας .

# Νικόλαος Κασομούλης



Γεννήθηκα στη Σιάτιστα το 1795,ο πατέρας μου ήταν ο Κωνσταντίνος Κασομούλης , έμπορος και προεστός που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Νάουσας τον Απρίλιο του 1822.

Μαζί με τα αδέρφια μου γίναμε μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Συμμετείχα στις πολεμικές επιχειρήσεις στον Όλυμπο, στη Χαλκιδική, στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο.

Το 1826 ήμουν στην έξοδο του Μεσολογγίου και σώθηκα, αλλά ο αδελφός μου Δημήτριος σκοτώθηκε. Στη συνέχεια πολέμησα κοντά στον Καραϊσκάκη στην Αττική. Εκτός από πολεμιστής ήμουν και ιστορικός της επανάστασης, κατέγραψα τα γεγονότα στο Μεσολόγγι και τον θάνατο του Καραϊσκάκη.

# Ζαφειράκης Θεοδοσίου Λογοθέτης



Είμαι ο Ζαφειράκης και γεννήθηκα το 1772 στη Νάουσα της Μακεδονίας .Κατάγομαι από τη Νάουσα και απέκτησα πλούσια μόρφωση , ήμουν ιδιαίτερα φιλόδοξος και γενναιόδωρος.Σπούδασα στα Ιωάννινα . Ο Αλή πασάς με έδιωξε από τη Νάουσα και αναγκάστηκα να καταφύγω στη Θεσσαλονικη, κατοπιν στο Άγιο Όρος και τελικά στη Κωνσταντινούπολη. Εκεί έμεινα 12 χρόνια και κατάφερα να αποσπάσω διαταγή από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β', ώστε να επιστρέψω ως πρόκριτος στη Νάουσα.Μαζί με τον Καρατάσο και τον Γάτσο ξεσηκώσαμε τη Νάουσα σε επανάσταση και διέθεσα όλη την περιουσία μου, για να φτιάξω στρατιωτικό σώμα.

# Γάτσος Αγγελής



Είμαι ο Γάτσος Αγγελής και κατάγομαι από μία φτωχή οικογένεια του χωριού Σαρακηνοί Πέλλας. Για βιοποριστικούς λόγους εγκατέλειπα την γενέτειρά μου σε ηλικία 16 ετών και πήγα στο Πόζαρ ή Λουτράκι Αλμωπίας, όπου εκεί διετέλεσα φύλακας σε κοπάδια βουβαλιών ενός ντόπιου προύχοντα. Όταν έμαθα ότι ο [μπέης](#) της περιοχής μου επρόκειτο να επισκεφτεί το αφεντικό μου με εχθρικούς σκοπούς, τον εξόντωσα και ακολούθησε κλέφτικη δράση. Είχα ενεργή συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Νάουσας, η οποία τελικά έπεσε στις 13 Απριλίου του 1822 στα χέρια Οθωμανικών στρατευμάτων με επακόλουθο την πλήρη καταστροφή της πόλης και την γενική σφαγή.



# Καρατάσος



Γεννήθηκα το 1764 στη Δόβρα της Βέροιας. Έγινα κλέφτης στο Βέρμιο και πρωτοπαλικάρο του καπετάν Ρομφαία και σε δύο χρόνια καπετάνιος και τέλος οπλαρχηγός. Το 1822 με την έκρηξη της επανάστασης στη Μακεδονία έγινα αρχιστράτηγος. Μετά την αποτυχία του κινήματος της Μακεδονίας έχασα το γιο μου Ιωάννη, ενώ τη γυναίκα μου με τις δύο θυγατέρες μου τις έπιασαν αιχμάλωτες. Πολέμησα στις μάχες του Πέτα, της Αλοννήσου και του Τρίκερι. Στη Σκιάθο, μάλιστα, κατόρθωσα να εμποδίσω τον Χοσρέφ πασά να καταλάβει το νησί. Έμεινα στην ιστορία γνωστός σαν Γερο – Καρατάσος, πολέμησα στην Πελοπόννησο τους αντικυβερνητικούς. Αλλά η μεγαλύτερη νίκη μου, ήταν αυτή κατά την οποία νίκησα τον αήτητο μέχρι τη στιγμή εκείνη, Ιμβραήμ πασά.

# Γυναίκες της Νάουσας



Είμαστε οι γυναίκες της Νάουσας και το 1822 πέσαμε στο γκρεμό της Αράπιτσας μαζί με τα παιδιά μας, για να μην πέσουμε αιχμάλωτες στα χέρια των Τούρκων. Η θυσία μας έμεινε στην ιστορία ως πράξη ηρωισμού. Για το λόγο αυτό, το 1973 ανεγέρθηκε ένα χάλκινο μνημείο προς τιμήν μας.

# Εμμανουήλ Παπάς



Είμαι ο Εμμανουήλ Παπάς και γεννήθηκα στο χωριό Δοβίστα Σερρών το 1772. Ασχολήθηκα με το εμπόριο και βοήθησα αρκετό κόσμο αν και έχω περιορισμένες γραμματικές γνώσεις. Ενοχλημένος από τις πράξεις μου ο Γιουσούφ Μπέης με απειλεί με τον θάνατο αν επιστρέψω στην πατρίδα μου και έτσι καταφεύγω στην Κωνσταντινούπολη. Το 1821 ορίστηκα αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας με την εντολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη για τον αγώνα της Μακεδονίας. Δώσαμε πολλούς αγώνες στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε γύρω περιοχές αλλά τα λιγοστά εφόδια και οι περιορισμένες ενισχύσεις δε μας βοηθούν να συνεχίσουμε. Τέσσερις μήνες αργότερα εισβάλλει ο Εμίν πασάς στην Κασσάνδρα τα καταστρέφει όλα κι έτσι αναγκάζομαι να εγκαταλείψω την Μονή Εσφιγμένου, να μπω σε ένα καράβι και να πάρω την κατεύθυνση προς την Ύδρα.

# Πηγές

<https://efkozani.gr/%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-1821-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7-%CE%BCE%CE%B1%CE%BA%CE%B5/>

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://el.m.wikipedia.org/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582\\_%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582&ved=2ahUKEwjc1OG1g-j9AhVxhv0HHTCIATYQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw2gn\\_-w9EzWNaL\\_h3fmGAzJ](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://el.m.wikipedia.org/wiki/%25CE%2593%25CE%25B5%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582_%25CE%259B%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2583%25CE%25AC%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582&ved=2ahUKEwjc1OG1g-j9AhVxhv0HHTCIATYQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw2gn_-w9EzWNaL_h3fmGAzJ)

## Πηγές 2

<https://www.sansimera.gr/biographies/736>

[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82\\_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85)

<https://www.sansimera.gr/biographies/683>

# Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ' τάξης 2022-23

Γούλας Αντώνης

Γραμματικόπουλος Παναγιώτης

Κικίγια Ματέο

Κικίγια Μέγκι

Μωυσιάδου Σοφία

Πείτσης Συμεών

Σαουλίδης Νικόλας

Τζιούφας Ιωάννης

Τσίγκος Ευάγγελος