

Θρησκευτικά

Διονύσης Τσελέντης,
Ματέο Κανάτσι

Έχετε ακούσει για τον Απόστολο Παύλο; Γνωρίζετε κάποια πράγματα για τη ζωή του; Ας δούμε το κείμενο που ακολουθεί: «Στο μεταξύ ο Σαύλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φονικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου· πήγε στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για τις συναγωγές στη Δαμασκό. Όποιους θα 'βρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άντρες και γυναίκες, ήθελε να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ» (Πράξ 9, 12). Ο Σαούλ (Σαύλος) ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή αλλά και Ρωμαίος πολίτης. Από μικρός γνώρισε τον μωσαϊκό Νόμο, ενώ στα χρόνια της νιότης του βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα και μάλλον με εξέχουσες προσωπικότητες του θρησκευτικού περιβάλλοντος που επικρατούσε εκεί. Τότε επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο για να συλληφθούν και να διωχθούν οι χριστιανοί, καθώς πίστευε με απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτοί είναι εχθροί του Θεού. Πηγή: Ό,τι έκανε, το έπραττε με απόλυτη αφοσίωση· ήταν ολοκληρωτικά δοσμένος σε ό,τι θεωρούσε αληθινό και ηθικό. Αυτό σημαίνει ότι είχε ειλικρινή καρδιά. Κάποια ημέρα, καθώς πηγαίνει με συνοδεία φρουρών από τα Ιεροσόλυμα προς τη Δαμασκό για να συλλάβει χριστιανούς, του αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί συμβαίνει το συγκλονιστικό γεγονός, που διαβάζουμε παρακάτω, και το οποίο άλλαξε όχι μόνο τη ζωή του Σαούλ, αλλά και όλου του κόσμου: Καθώς πήγαινε, όταν πλησίαζε στη Δαμασκό, ξαφνικά τον φώτισε μια αστραπή από τον ουρανό. Αυτός έπεσε στη γη κι άκουσε μια φωνή να του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις;». Αυτός ρώτησε: «Ποιος είσαι, Κύριε;». Κι ο Κύριος απάντησε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη· εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». [...] Στη Δαμασκό ζούσε ένας μαθητής που τον έλεγαν Ανανία. Σ' αυτόν φανερώθηκε σε όραμα ο Κύριος και του είπε: [...] «Πήγαινε, γιατί αυτόν τον διάλεξα εγώ για να τον χρησιμοποιήσω ως όργανο που θα με κάνει γνωστό στα έθνη και στους άρχοντές τους και στον ισραηλιτικό λαό. Κι εγώ θα του δείξω πόσα θα πρέπει να πάθει για χάρη του ονόματός μου». (Πράξ 9, 316). Ο Σαούλ μεταστρέφεται. Βαπτίζεται χριστιανός. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του για τον Χριστό, που ποθεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο.

Ματέο: ο Σαούλ ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή αλλά και ρωμαίος πολίτης.

Διονύσης: ήταν πολύ πιστός στο θεό και ότι έκανε το έπραττε με απόλυτη αφοσίωση στον θεό.

Ματέο: Μία μέρα, αποφάσισε να πάει στην δαμασκό να συλλάβει και να καταδιώξει Χριστιανούς καθώς πίστευε ότι οι χριστιανοί ήταν εχθροί του θεού.

Διονύσης: Λίγο πριν φτάσει στην Δαμασκό γονάτισε και άκουσε τον θεό να του μιλάει

Ματέο: Σαούλ Σαούλ γιατί με καταδιώκεις?

Διονύσης: Τότε ο Σαούλ του απάντησε ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ?

Ματέο: Ο θεός που εσύ τον καταδιώκεις



Διονύσης: Του εξήγησε λοιπόν τι έπρεπε να κάνει και αυτός ακολούθησε τις εντολές του. Έτσι λοιπόν, πήγε στην Δαμασκό όπου εκεί συνάντησε έναν μαθητή του θεού τον Ανανία.

Ματέο: Τέλος, βαφτίστηκε Χριστιανός και ονομάστηκε Παύλος και έκανε τεράστια ταξίδια για να διαδώσει τον χριστιανισμό για αυτο και ονομάστηκε Απόστολος Παύλος.



Συλλήβδην ο Απόστολος Παύλος ήταν Πιστός στον Θεό και έκανε μεγάλα ταξίδια για να κάνει τους υπόλοιπους ανθρώπους να τον λατρέψουν

ὁ ἀπ. πᾶνλος πορευόμενος ἐκ βεροίας εἰς πύδναν

Σας Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας

Τέλος



ΧΕΙΡ Θ. ΒΟΓΛΑΝΟΣ
2014