

## ΒΙΒΛΙΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ

Και μια νύχτα που με πήρε ο ύπνος είδα... τον Τρελαντώνη! Όχι μόνος του , όχι με κάποιον φίλο του, όχι με τη μάνα του.

Με τους Βίκινγκς!

Στην αρχή , αρχή , ο Τρελαντώνης έπεσε από ένα σύννεφο με φόρα στο καράβι των Βίκινγκς. Ο Τρελαντώνης βγήκε ζαλισμένος από το αμπάρι που είχε πέσει και όταν τον είδαν οι Βίκινγκς εξαγριώθηκαν γιατί απαγόρευαν κάποιον να μπαίνει απρόσκλητος στο καράβι τους. Του όρμησαν αλλά αυτός που ήταν και τρελός πήδηξε πάνω από έναν Βίκινγκ και πήρε στα χέρια του το πηδάλιο. Το έστριψε όμως τόσο πολύ που όλοι οι Βίκινγκς -πεντακοσίων κιλών ο καθένας- έσπασαν από την πολλή φόρα τα ξύλινα κάγκελα και έπεσαν στη θάλασσα!

Μόνο ένας Βίκινγκ έμεινε ζωντανός, ο βασιλιάς των Βίκινγκ. Άρχισε τότε θυμωμένος να κυνηγά τον Τρελαντώνη. Όμως ο Τρελαντώνης εξαφανίστηκε μόνος του σε ένα σύννεφο σκόνης ως δια μαγείας μπροστά στα έκπληκτα μάτια των Βίκινγκ.

Πού πήγε όμως ο Τρελαντώνης; Πού πήγε , πού πήγε;

Αυτό το πού πήγε το πολύ ερωτηματικό με ξύπνησε. Το πρώτο που αντίκρισα όταν άνοιξα τα μάτια μου ήταν ο τοίχος. Μετά αφού έτριψα τα μάτια μου τον είδα δίπλα μου. Μα ποιον;;; Τον Τρελαντώνη! Και είπα από μέσα μου: Τελικά όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή όπως τα δικά μου ! Να συναντήσω τον Τρελαντώνη...

Όταν ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν σε ένα πανέμορφο και ανθισμένο δάσος. Ρώτησα τον Τρελαντώνη πώς βρέθηκα στο δάσος μαζί του. Μου απάντησε πως δεν μας έφερε αυτός, αλλά μας πήραν οι στρατιώτες της βασίλισσας των χαρτιών.

Έπειτα μας πήγαν στο χάρτινο παλάτι. Μόλις μπήκαμε μέσα, αντικρίσαμε την βασίλισσα με το κατοικίδιό της, το σκυλάκι τραπουλόχαρτο. Η βασίλισσα μας ζήτησε να παίξουμε χαρτιά μαζί της. Αν κερδίζαμε θα προχωρούσαμε σε άλλο διάστημα, όμως αν χάναμε θα ζούσαμε εκεί αιώνια καθαρίζοντας και βάφοντας τα μαύρα τριαντάφυλλά της, κόκκινα.

Τελικά κερδίσαμε με το ζόρι. Η βασίλισσα εξαγριώθηκε και μας έβαλε μια κατάρα, να πάμε σε μια παραλία. Όμως αυτή η παραλία δεν είχε νερό επειδή το ήπιε μία σπάνια χελώνα. Αυτή την κουβαλούσε ένας Βίκινγκ. Τον παρακαλέσαμε να μας πάει στα σπίτια μας . Έτσι ο καθένας μας πήγε στη χώρα του, χωρίς κανένα μπέρδεμα.

Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!

Οι μαθητές του Ε2: Μ. Π. Φ.Τ. Δ.Ν. Χ.Μ.