

Το ΣΤ'2 σας παρουσιάζει



Το Λονδίνο έχει μεγάλη παράδοση στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες στα μαγαζιά της πρωτεύουσας φορούν κάθε χρόνο τα καλά τους ρούχα και υποδέχονται τους πελάτες με στολισμένες βιτρίνες.

Στις βιτρίνες ο στολισμός περιλαμβάνει πολλές ωραίες κούκλες. Αυτές μετατρέπονται σε μικρές θεατρικές σκηνές που φιλοξενούν χριστουγεννιάτικα στιγμιότυπα. Το θέαμα είναι μοναδικό και δεν απευθύνεται μόνο σε αγοραστές, αλλά και στους περαστικούς που σταματούν για να θαυμάσουν τη δημιουργικότητα των διακοσμητών! Είναι μια υπέροχη περιοχή.

Το Λονδίνο είναι μία πολύ μεγάλη πόλη, με χαρακτηριστικά διαφορετικές περιοχές. Ουρανοξύστες και γυάλινα κτίρια, ακριβές γειτονιές γεμάτες πράσινο, ή παλιές συνοικίες γεμάτες με παλιές διπλοκατοικίες. Σίγουρα θα βρείτε την περιοχή που αρμόζει στην αισθητική και τις ανάγκες σας.



Ένας ακόμα σημαντικός λόγος για να το επισκεφτείτε είναι ότι μπορείτε να φτάσετε εκεί πολύ εύκολα με το πλήθος αεροδρομίων που διαθέτει, καθώς υπάρχουν ουκ' ολίγα που εξυπηρετούν πτήσεις από Αθήνα / Θεσσαλονίκη προς Λονδίνο.



Βλάντι-Γιώργος-Άγγελος

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στο Μεξικό, μοιάζει, κυριολεκτικά ,με καρναβάλι!

Πολλές είναι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου και ονομάζεται **Λας Ποσάδας**.

Τα χρώματα, τα γέλια και τα χιλιάδες παιχνίδια κυριαρχούν ...

Στο Μεξικό, βλέπεις παντού φάντες . Εκτός όμως από τις παραδοσιακές φιγούρες.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, οι άνθρωποι επισκέπτονται φίλους και συγγενείς, παρακολουθούν Εκκλησιαστικές λειτουργίες και τα παιδιά παίζουν παιχνίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ..

Μια από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες/εκδηλώσεις στο Μεξικό, είναι το Σπάσιμο της Πινάτας. Η **Πινάτα** φτιάχνεται από πεπισμένο χαρτί και γεμίζεται με διάφορα γλυκά, που ξεχύνονται, όταν αυτή σπάει. Οι περισσότερες, έχουν σφαιρικό σχήμα και επτά άκρες, αντιπροσωπεύοντας τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα.



Οι Μεξικάνοι γεμίζουν το γιορτινό τραπέζι τους με άφθονα αγαθά. Ανάμεσα στα παραδοσιακά πιάτα, ξεχωρίζουν οι Ταμάλες (τυλιγμένο ζυμαράκι απο καλαμποκάλευρο με γέμιση), το ψητό γουρουνόπουλο, ή γαλοπούλα, και μια ειδική γιορτινή φρουτοσαλάτα



Εμμανουέλα-Μελίνα-Ιωάννα

# ΣΟΥΗΔΙΑ

Το στ2 σας παρουσιάζει



Σε μερικές επαρχίες της Σουηδίας, οι κάτοικοι των χωριών συνηθίζουν ανήμερα τα [Χριστούγεννα](#) να ρίχνουν έξω από τα σπίτια και τα χωράφια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους και τα πουλιά. Ανάβουν τα φαναράκια στους δρόμους και στολίζουν πλατείες, δέντρα, δρόμους και πεζοδρόμια. Στολίζεται ιδιαίτερα η κεντρική πλατεία και μικροπωλητές στρώνουν πάγκους για να πουλήσουν τοπικά προϊόντα, κασέρια γίδινα και σαλάμια ταρανδου!. Συγκεκριμένα στη Στοχόλμη.





Αργύρης-Ειρήνη



Από ότι βλέπουμε ο στολισμός στη Βιέννη είναι παρά πολύ ξεχωριστός και πολύ όμορφος. Τα κτίρια είναι ωραία στολισμένα μαζί

Με την κεντρική πλατεία και όλα τα μαγαζιά είναι πραγματικά μια πανέμορφη εικόνα και ένας μαγεμένος προορισμός.



Μάξιμος-Ανδρέας-Αλέξανδρος

Το Μόναχο έχει πολλά διαφορετικά έθιμα. Οι μεγάλες χριστουγεννιάτικες αγορές, είναι ένα από αυτά. Οι σημαντικότερες είναι στο Αμβούργο, στο Βερολίνο στο Μόναχο και στη Φρανκφούρτη. Από την άγια νύχτα μέχρι το έλατο, τα γερμανικά Χριστούγεννα δεν είναι πλήρη χωρίς τα παραδοσιακά κάλαντα. Ορισμένες οικογένειες συγκεντρώνονται στα σπίτια τους για να τραγουδήσουν μαζί, ενώ άλλες

παρακολουθούν τις λειτουργίες της τοπικής εκκλησίας. Πολλά από τα κάλαντα χρονολογούνται από τη μεσαιωνική εποχή, με γνωστές λαϊκές μελωδίες που γράφτηκαν από τοπικούς κληρικούς. Σημαντικά γλυκά που φτιάχνουν τα Χριστούγεννα στο Μόναχο και σε όλη τη Γερμανία είναι τα Husarenkrampfen (Χουζαρενκραμπφεν), τα Lebkuchen (λεμπκουχεν) και τα Stollen(Στόλεν). Τα στεφάνια της Πρωτοχρονιάς, γνωστά ως Adventskranz, είναι μια παράδοση που ξεκίνησαν οι Γερμανοί Λουθηρανοί τον 16ο αιώνα. Συνήθως, το στεφάνι αποτελείται από τέσσερα κεριά σε ένα κρεβάτι από κουκουνάρια, μούρα, αποξηραμένα λουλούδια και διάφορα εορταστικά στολίδια. Τα περισσότερα νοικοκυριά βγάζουν το στεφάνι στις αρχές Δεκεμβρίου και ανάβουν ένα κερί κάθε Κυριακή καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα.



Άννα-Πέτρος

## ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ



Σας παρουσιάζει η έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου της Νέας Πεντέλης.

Θα σας παρουσιάσει πως είναι στα Χριστούγεννα ο στολισμός στο κέντρο της Πορτογαλίας.

Οι Πορτογάλοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στις 24 Δεκεμβρίου. Τα σπίτια των ανθρώπων είναι στολισμένα με Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, και οικογένειες βάζουν μια μικρή φάτνη κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.





# Οι Πορτογάλοι ταΐζουν τους νεκρούς !!!!!

Αν νομίζατε μέχρι τώρα ότι οι ζωντανοί συγγενείς σας είναι πολλοί για να τους κάνετε το τραπέζι, σκεφτείτε να συμπεριλαμβάνετε και τους... πεθαμένους. Είναι το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα στην [Πορτογαλία](#), ορισμένες οικογένειες τηρούν ένα έθιμο που μοιάζει βγαλμένο από... θρίλερ: ετοιμάζουν έξτρα θέσεις στο γιορτινό τραπέζι για συγγενείς που έχουν αποδημήσει, ενώ κάποιιοι αφήνουν ψίχουλα και στο τζάκι. Σίγουρα δεν δίνει χαρούμενη χροιά στο γεύμα, αλλά η σκέψη τους είναι ότι η πρακτική αυτή θα εξασφαλίσει **καλή τύχη στο νοικοκυριό**.

## ΕΘΙΜΑ

### Χριστούγεννα στη Πορτογαλία

- Το πιο συνηθισμένο έθιμο στην Πορτογαλία είναι τα Χριστούγεννα να κάνουνε το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό που είναι ο βραστός μπακαλιάρος με πατάτες το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου (μετά την επιστροφή από την εκκλησία) και η κλασική γαλοπούλα το μεσημέρι της 25ης Δεκεμβρίου. Το κλασικό χριστουγεννιάτικο γλυκό είναι ένα κέικ με κρασί πορτό, το οποίο έχει μέσα ένα φασόλι.



## Χριστούγεννα στο Παρίσι 2022

Στην τάξη του Στ2 αναζητήσαμε πληροφορίες για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των πόλεων. Η ομάδα μας αναζήτησε για τον στολισμό του Παρισιού και βρήκαμε:

Κάθε Χριστούγεννα τα μαγαζιά στη Γαλλία, Παρίσι όπως και τα εμπορικά κέντρα που έχει είναι πολύ όμορφα διακοσμημένα καθώς οι βιτρίνες και γενικά όλο το Παρίσι είναι φωτισμένο με πολύχρωμα λαμπάκια, όμως το εμπορικό κέντρο “galleries la Fayette” είναι το πιο εντυπωσιακό, καθώς στη μέση του υπάρχει ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο ξεχωριστό δέντρο.



Εκτός από τους παραπάνω στολισμούς, σημαντικό ρόλο έχει και η Disneyland της Ευρώπης, Γαλλία. Αυτό το πανέμορφο αξιοθέατο για τους λάτρεις της Disney, κάθε χρόνο είναι φωταγωγημένο και στολισμένο με χριστουγεννιάτικη μορφή.



Όσο αναφορά το γιορτινό τραπέζι ή «ρεβεγιόν» που πραγματοποιείται σε κάθε σπίτι της Γαλλίας, είναι ένα από τα πιο γνωστά έθιμα για τους Γάλλους. Στο τραπέζι υπάρχουν κυρίως πιάτα με θαλασσινά, όπως στρείδια.



Μαρία-Θεοδώρα