

ΟΙ ΠΙΟ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστούγεννα! Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου, όπως λέει και το διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγούδι! Φωτάκια, χριστουγεννιάτικες φιγούρες, πολύχρωμα στολίδια παντού! Μέσα στα σπίτια μας, έξω από τα σπίτια! Παντού ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα, που φέτος την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ!!

Έτσι και οι μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης έβαλαν τα γιορτινά τους από τα μέσα του Νοέμβρη, μπήκαν στον ρυθμό των Χριστουγέννων και το θέαμα είναι πραγματικά φαντασμαγορικό! **Ας κάνουμε νοερά μία βόλτα στην Ευρώπη**, ρίχνοντας μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα στολίζει τους δρόμους και τις πλατείες της, γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα. Αμέτρητα φώτα, στολισμένες βιτρίνες καταστημάτων, χριστουγεννιάτικα δέντρα στις πλατείες, υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές παίρνουν μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου!!

Ξεκινάμε!

Μαδρίτη (Ισπανία)



Τα Χριστούγεννα στην ισπανική πρωτεύουσα είναι μαγευτικά. Τεράστια δέντρα διακοσμούν τις πλατείες, οι υπαίθριες αγορές πωλούν στολίδια, γιρλάντες, λιχουδιές για όλον τον κόσμο. Οι κάτοικοι της Μαδρίτης μαζεύονται σ' αυτές για να πάρουν ιδέες για τον στολισμό του σπιτιού τους. Ένα χριστουγεννιάτικο σύμβολο που εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία στην Ισπανία είναι η σκηνή της Θείας Γέννησης. Οι «φάτνες» είναι στημένες σε εμπορικά κέντρα, σε αεροδρόμια, σε πλατείες, έξω από δημόσια κτήρια.



Ρώμη (Ιταλία)

Η «αιώνια πόλη» είναι εντυπωσιακή και πανέμορφη κάθε εποχή. Τα Χριστούγεννα όμως η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Όλη η πόλη και τα μνημεία της είναι στολισμένα γιορτινά και οι δρόμοι κατακλύζονται από πλήθος κόσμου με πολλή και καλή διάθεση. Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης στήνεται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.



Εξίσου εντυπωσιακό είναι και το στολισμένο Κολοσσαίο με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς έξω απ' αυτό.



Και στην Ιταλία σημαντικό σύμβολο στον εορτασμό των Χριστουγέννων είναι η Φάτνη. Όλες οι μορφές στήνονται στη Φάτνη από τις 8 Δεκεμβρίου εκτός από το Θείο Βρέφος που τοποθετείται μετά τα μεσάνυχτα της 24^{ης} Δεκεμβρίου, οπότε ο «Χριστός Γεννάται».



Δρόμοι και πλατείες είναι στολισμένες με πολλά φωτάκια, ενώ οι μεγάλες πλατείες μετατρέπονται σε τεράστιες χριστουγεννιάτικες αγορές. Εκεί υπάρχουν πάγκοι με χριστουγεννιάτικα γλυκά, παιχνίδια, στολίδια και δώρα.



Λονδίνο (Αγγλία)

Σε καμία πρωτεύουσα δεν γιορτάζονται τόσο τα Χριστούγεννα, όσο στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο, αφού για δύο ολόκληρους μήνες μεταμορφώνεται από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Χιλιάδες χρυσά και ασημένια φωτάκια φτιάχνουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Δεν θεωρείται άδικα ο κορυφαίος χριστουγεννιάτικος προορισμός σε όλη την Ευρώπη!







Παρίσι (Γαλλία)

Η «Πόλη του Φωτός» είναι διαχρονική και λαμπερή και τα Χριστούγεννα. Τα Ηλύσια Πεδία είναι εκθαμβωτικά με τα δέντρα τους καλυμμένα από χιλιάδες λαμπιόνια και θεωρείται ένας από τους διασημότερους και πιο εντυπωσιακούς στολισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στολισμένα πολυκαταστήματα και οι παραδοσιακές υπαίθριες αγορές είναι πραγματικά αξιοθέατα. Ακόμα και οι μεγάλοι γίνονται παιδιά όταν επισκέπτονται τα καρουζέλ και τα λούνα παρκ, που λειτουργούν ειδικά για τις γιορτές.





Αθήνα (Ελλάδα)

Όσοι τυχεροί επισκεφθούν τα φετινά Χριστούγεννα μία από τις παραπάνω πρωτεύουσες, έχουν να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες. Ωστόσο, οι περισσότεροι από μας που θα μείνουν στην πόλη μας, είναι και αυτοί πραγματικά τυχεροί. Η Αθήνα, έχει μπει κι αυτή σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Στην πλατεία Συντάγματος είναι στημένο ένα πελώριο φυσικό έλατο που φωτίζεται από 40.000 λαμπάκια και έχει διακοσμηθεί με εκατοντάδες μπάλες και στολίδια.



Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που με το παγοδρόμιο πάνω στο Κανάλι, τις φωτιστικές δημιουργίες στο πάρκο, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα και τα φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού σίγουρα θα είναι αγαπημένος χριστουγεννιάτικος προορισμός για πολλούς Αθηναίους.



Ειδικά φέτος, όλη η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει ένα πραγματικά δύσκολο πρόβλημα. Μετά από τρία χρόνια πανδημίας, η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι πιο γιορτινή σε όλες τις πόλεις, αλλά η ενεργειακή κρίση απαιτεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, οι κυβερνήσεις όλων των παραπάνω κρατών έχουν αποφασίσει να φωταγωγηθούν λαμπρά όλες οι πρωτεύουσες, αλλά με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και για λιγότερη ώρα. **Γιατί οι γιορτές είναι χαρά και η χαρά είναι φως!**

Ανδρέας Ξ. Ε΄1