

Συνέντευξη με τον Δήμαρχο Κορδελιού-Ευόσμου, κ. Μανδαλιανό Κλεάνθη

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος «Δημιουργούμε και δημοσιογραφούμε στο European School Radio και στο Schoolpress» του 1^{ου} Γυμνασίου Ελευθέριου-Κορδελιού επισκέφτηκε το Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου για μια προγραμματισμένη συνέντευξη με τον δήμαρχο, κ. Μανδαλιανό Κλεάνθη.

Τους μαθητές/τριες συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί-φιλόλογοι Γιάντσος Ιωάννης και Μαραγκόζη Ειρήνη, ενώ στην οργάνωση της δράσης μάς βοήθησε η δημοσιογράφος κα Γωγώ Καρανίκα, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου και να συζητήσουν με τον κ. Μανδαλιανό κάνοντας καίριες ερωτήσεις για τον Δήμο, τα προβλήματα και τις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την ευκαιρία και του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο του.

Ακολουθεί η συνέντευξη με τον κ. Μανδαλιανό, την οποία ελπίζουμε να απολαύσετε!

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ ΕΙΡΗΝΗ: Καλησπέρα, θα θέλαμε, κ. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμή που μας κάνετε και για την ευκαιρία που δίνετε στα παιδιά και στο πολιτιστικό μας πρόγραμμα να παραβρεθούμε εδώ και τα παιδιά να δούνε και να μάθουν τη διαδικασία μιας συνέντευξης, αλλά και να ρωτήσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν τον Δήμο, το σχολείο, την πραγματικότητά τους. Πραγματικά είναι μία μοναδική ευκαιρία και πρωτόγνωρη και για εμάς μπορώ να πω –μολονότι κάνουμε διάφορα πράγματα– επειδή δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να βρεθούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας χαιρετίζω, σας καλωσορίζω στο Δημαρχείο, σας εύχομαι καλές γιορτές, υγεία και ευτυχία στην καινούργια χρονιά και κάθε πρόοδο στα σχέδιά σας, όποια και αν είναι αυτά, εύχομαι να στεφθούν με επιτυχία! Είναι, πραγματικά και για μένα τιμή που έρχεστε, γιατί οι ωραιότερες συνεντεύξεις που έχω δώσει ποτέ, δεν ήταν σε δημοσιογράφους επαγγελματίες, όπως η κα Καρανίκα. Στην κα Καρανίκα πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η συνέντευξη που της είχα δώσει, αλλά οι ωραιότερες συνεντεύξεις ήταν όταν ήρθαν και άλλα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της δημοσιογραφίας, και ήρθαν για να με ρωτήσουν κάποια πράγματα. Γιατί με τον αυθορμητισμό, τη γνησιότητα, την πηγαία διάθεση που έχετε να κάνετε κάτι όμορφο, πραγματικά το κάνετε απλό, φιλικό, πολύ όμορφα στημένο –χωρίς να είναι στημένο στην πραγματικότητα– όπως πολλές φορές είναι κάποιες συνεντεύξεις. Εγώ σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια στους καθηγητές σας και στην κα Καρανίκα που βοήθησαν στη δράση αυτή και σας φέρανε εδώ. Με τιμάει η δικιά σας παρουσία. Γιατί για εμένα το πιο σημαντικό κομμάτι ενός πληθυσμού είναι οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά, γιατί εσείς θα πάρετε το μέλλον του όποιου τόπου στα χέρια σας. Ευχαριστώ.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία. Επομένως μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε. Οι πρώτες ερωτήσεις είναι λίγο πιο προσωπικές, γιατί θέλουν και τα παιδιά και εμείς να σας γνωρίσουμε ως άνθρωπο. Θα ξεκινήσει η Νεφελίδα. Κάθε παιδί θα λέει το όνομά του και θα κάνει την αντίστοιχη ερώτηση.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΕΦΕΛΙΔΑ: Καλησπέρα σας ονομάζομαι Νεφελίδα. Ποιες είναι οι βασικές σπουδές σας;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στον Εύοσμο. Τέλειωσα δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο στον Εύοσμο, σε δημόσια σχολικά ιδρύματα και κατόπιν το '88 πέρασα στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, όπου η φοίτηση στην Ιατρική είναι έξι χρόνια. Το '94 τελείωσα και για να ολοκληρώσεις τον κύκλο των ιατρικών σπουδών πρέπει να κάνεις και αγροτικό – το οποίο το κάνεις ένα χρόνο σε ένα χωριό, δουλεύεις σαν γιατρός και κατόπιν άλλα πέντε χρόνια ειδικότητα, όπου πέντε χρόνια και δουλεύεις και μαθαίνεις, πληρώνεσαι, αμείβεσαι γι' αυτό. Πέντε χρόνια έκανα σε νοσοκομείο, στο Λοιμωδών και στο Παπανικολάου. Οι βασικές μου σπουδές είναι αυτές, τώρα αν θέλετε και τι άλλο έχω, τι άλλο γνωρίζω, ξέρω τρεις ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ: Εγώ ονομάζομαι Λυδία... Έχετε οικογένεια;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, έχω οικογένεια. Είμαι παντρεμένος από το '99 – η γυναίκα μου μάλιστα δουλεύει στον Δήμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια προτού καν εγώ εκλεγώ Δήμαρχος. Αποκτήσαμε δύο κορίτσια, το ένα μου κορίτσι έχει φύγει από τη ζωή πριν από οκτώ χρόνια, το άλλο μου κορίτσι τώρα είναι είκοσι ένα ετών και σπουδάζει Ψυχολογία στη Σκωτία.

ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: Γεια σας, ονομάζομαι Γεωργία. Όταν ήσασταν στην ηλικία μας ονειρευόσασταν να γίνετε ό,τι είστε σήμερα;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, επειδή τύχαινε να ήμουν καλός μαθητής, είναι το συνηθισμένο για τους καλούς μαθητές να ακολουθούν ιατρική καριέρα, δικηγορική καριέρα, τέλος πάντων κάτι πιο γραμματιζούμενο και πιο επίσημο και «hi»... Η αλήθεια είναι ότι με είχε κερδίσει η Βιολογία. Περισσότερο μου άρεσε ό,τι έχει να κάνει με βιολογικές επιστήμες, όχι τόσο Φυσική, Χημεία, παρόλο που ήμουν καλός και σε αυτά. Και τελικά στράφηκα στην Ιατρική, γιατί δεν υπήρχε και περιθώριο έρευνας στη Βιολογία. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν και κάποια κρυφά όνειρα για κάτι άλλο, ας πούμε για ηθοποιός –λέω τώρα ένα κρυφό όνειρο– το οποίο σε ερασιτεχνικό επίπεδο το αξιοποίησα. Και τελικά πήγα Ιατρική. Δεν είχα κανέναν σκοπό να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αν με ρωτούσατε πριν από τριάντα χρόνια, όταν ήμουν δεκαοκτώ, είκοσι χρονών θα έλεγα ότι δεν το σκεφτόμουν καν. Κατόπιν αυτό, κατά τη διάρκεια της ζωής, μου ήρθε σαν ιδέα και θέλησα να την πραγματοποιήσω.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, επομένως και η επόμενη ερώτηση κάπως ταιριάζει με αυτό που μας είπατε τώρα. Αλίκη;

ΑΛΑΜΙΣΗ ΑΛΙΚΗ: Γεια σας, ονομάζομαι Αλίκη και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς και πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αποφάσισα πραγματικά ξαφνικά, αρχές Δεκεμβρίου του 2018. Σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου, όπου μετά από μια μεγάλη απώλεια, όπως σας είπα την απώλεια του παιδιού μου, πέρασα μια δύσκολη περίοδο ψυχολογικά και σε εκείνη τη φάση έπρεπε να αποφασίσω να γυρίσω σελίδα και να ασχοληθώ με κάτι που θα με κρατήσει ενεργό και να μπορώ να προσφέρω. Και πέρα από τη δουλειά μου, πέρα από την ιατρική αποφάσισα ότι πέρα απ' τους προσωπικούς λόγους, θα έπρεπε όχι μόνο να κάνουμε κριτική για κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει σωστά στον Δήμο – γιατί πενήντα ένα, πενήντα δύο χρόνια κοντά, εδώ έχω μεγαλώσει και το έχω δει από χωριό να μετατρέπεται σε πόλη. Και δεν ωφελεί μόνο να κάθεσαι να κανείς κριτική, πρέπει κάποια στιγμή να πας και να αναμειχθείς με κάποια πράγματα, για να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα ξαφνικά να κατέβω, κυριολεκτικά πέντε έξι μήνες πριν από τις

εκλογές. Ήμουν ο τελευταίος υποψήφιος και ο κόσμος με τίμησε και εγώ ακόμη χάρηκα φυσικά, αλλά μου προκάλεσε και κατάπληξη το γεγονός.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Μάλιστα. Μαρία θα μας πεις την επόμενη ερώτηση, που πάλι νομίζω έρχεται ομαλά σε σχέση με αυτά που μας είπε ο Δήμαρχος.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ: Γεια σας, με λένε Μαρία και η ερώτησή μου είναι αν δυσκολευτήκατε να φτάσετε στη θέση που βρίσκεστε σήμερα. Ποιοι άνθρωποι σας βοήθησαν να δώσετε αυτή τη μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν δυσκολεύτηκα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι κυριολεκτικά δεν είχα καμία ανάμειξη με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού δεν ήμουν ούτε καν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με θητεία από παλιά. Έξι μήνες πριν δηλώνω την υποψηφιότητά μου, κατεβάζω την υποψηφιότητά μου και ο κόσμος με τίμησε με την ψήφο του και βγήκα Δήμαρχος. Ήταν πραγματικά κάτι το οποίο για πολλούς ήταν έκπληξη, ακόμη και για εμένα τον ίδιο, γιατί θεωρούμεν το outsider, εκείνος που μπήκε τελευταία στιγμή στον στίβο των εκλογών. Είχα βοήθεια, είχα βοήθεια από δύο προηγούμενους αυτοδιοικητικούς ανθρώπους, οι οποίοι κάνανε πίσω και με βοήθησαν με το δυναμικό που είχαν, το εκλογικό δυναμικό που είχαν, και με βοήθησαν να κατέβω. Αλλά, η πλειοψηφία των ανθρώπων που απάρτιζαν το ψηφοδέλιό μου ήταν επιλεγμένοι για πρώτη φορά, κατεβήκαν και αυτοί, πρώτη φορά δημοτικοί σύμβουλοι και οι περισσότεροι που εκλέχτηκαν ήτανε πρώτη φορά Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Άνθρωποι μορφωμένοι, καλλιεργημένοι –δεν με ένοιαζε η κομματική τους ταυτότητα, δεν με νοιάζει τι ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές– άνθρωποι που είχαν όρεξη για δουλειά, καθαροί, τίμιοι και εργατικοί. Αυτό με ενδιαφέρει, το παν στη ζωή είναι να είσαι σωστός σε αυτό που κάνεις, ό,τι και αν κάνεις. Είτε αυτό είναι επιστήμη, είτε είναι τέχνη, είτε είναι χειρωνακτική δουλειά, είτε είναι δουλειά γραφείου.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία! Και τον λόγο θα πάρει τώρα η Μαρίνα.

ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ: Με λένε Μαρίνα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς οραματιζόσασταν τον Δήμο μας όταν ξεκινήσατε ως Δήμαρχος και πόσα από αυτά υλοποιήθηκαν;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρχαν πάρα πολλά οράματα και πάρα πολλά σχέδια για το μέλλον. Οραματιζόμασταν τον Δήμο με περισσότερο πράσινο. Το πράσινο δεν είναι επαρκές για τον πληθυσμό που έχει ο Εύοσμος. Έχουμε κοντά 150.000 κατοίκους. Έχουμε τον μεγαλύτερο νεανικό πληθυσμό στη χώρα. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης, οπότε έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλά νέα παιδιά. Και επίσης παραπάνω σχολεία – κάποια από αυτά έγιναν. Δηλαδή το 24^ο ολοκληρώθηκε και ο Δήμος είναι έτοιμος να το παραλάβει από τις ΚΤΥΠ, το 25^ο άνωθεν περιφερειακού έχει δημοπρατηθεί και ο ανάδοχος ξεκινά εργασίες περίπου τον Μάρτιο. Υπάρχει οικοδομική άδεια και έχουν κατατεθεί οι μελέτες και αναμένουμε τη χρηματοδότηση από το κράτος μέσω ΣΔΙΤ για το 4^ο Λύκειο και το 7^ο Γυμνάσιο. Το 5^ο Λύκειο έχει ΦΕΚ ίδρυσης και αναμένουμε τη μελέτη και τη χρηματοδότηση από το κράτος. Το 26^ο Δημοτικό άνωθεν Περιφερειακού έχει ενταχθεί στο ΣΔΙΤ κι αυτό μέσω Περιφέρειας καθώς και το ΕΕΕΕΚ. Το 35^ο και 36^ο Νηπιαγωγείο έχουν ιδρυθεί και αναμένουμε τη μελέτη και τη χρηματοδότηση. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για Πειραματικό Σχολείο άνωθεν περιφερειακού. Ο Δήμος μας, τουλάχιστον στο κέντρο της τωρινής Κοινότητας Εύοσμου, πίσω από το Πολιτιστικό όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα και εκεί ζω ακόμη, ήταν αλάνες, οικόπεδα και σε μερικά σημεία υπήρχε χωματόδρομος. Δηλαδή μέχρι το '85, που ήμουν δεκατεσσάρων χρονών, έζησα την εικόνα αυτή και έζησα τη μετατροπή του χωριού σταδιακά σε πόλη, γιατί υπήρχε μεγάλη ανοικοδόμηση. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες και όσον αφορά τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τις ρυθμίσεις

για τους πεζούς, αυτό που λένε τη λεγόμενη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Πολλά έχουν δρομολογηθεί, έχουν πραγματοποιηθεί κάποια πράγματα, αλλά και πολλά μέλλει να πραγματοποιηθούν. Γιατί ακριβώς πετύχαμε και μία δύσκολη περίοδο τα δυόμιση, κοντά τρία χρόνια του κορωνοϊού, όπου οι υπηρεσίες μας –που ήδη είναι υπολειπόμενες σε προσωπικό– δεν μπορούσαν, επειδή λείπανε άτομα, να ανταποκριθούν. Ήμασταν λίγο παροπλισμένοι.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε σε ερωτήσεις που αφορούν περισσότερο το σχολείο, τις υποδομές, τα κτίρια.

ΔΕΜΟΥΡΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: Γεια σας, με λένε Αναστασία και θα ήθελα να σας ρωτήσω: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και προβλήματα σε σχολικά κτίρια. Ποιο είναι το πρόγραμμα του Δήμου για τις σχολικές εγκαταστάσεις;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα σχολικά κτίρια, τα περισσότερα, έχουν φτιαχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε πάρα πολλά χρόνια να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο. Ξεκινώντας από την προηγούμενη διοίκηση, γιατί δεν είναι σωστό να δρέπουμε δάφνες μόνο εμείς, έγινε κάποιος προγραμματισμός απ' την προηγούμενη διοίκηση, αλλά ολοκληρώθηκαν όλα σε αυτή τη διοίκηση. Επίσης έγινε μία μεγάλη εκστρατεία, αν θέλετε, αναμόρφωσης σχολικών συγκροτημάτων: Από τα εκατόν εφτά σχολικά συγκροτήματα του Δήμου, τα ενενήντα έχουν βαφτεί, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά –κυρίως εξωτερικά– και έχουν αλλάξει πολλές υποδομές, έχουν εξοπλιστεί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με προτζέκτορες, με εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Όπως επίσης και έχουν στηθεί –επειδή το κράτος επέβαλε την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση– δεκαέξι προκάτ οικήματα, προκάτ κτίρια για να στεγάσουν τα παιδάκια της προσχολικής ηλικίας που υποχρεωτικά έπρεπε να πάνε προνήπια. Ηλικίες τέσσερα έως έξι. Από εκεί και πέρα οι ανάγκες για παραπάνω σχολεία είναι υπαρκτές, γιατί ξαναλέω έχουμε πάρα πολύ νεανικό πληθυσμό και ολοένα και περισσότερες νέες οικογένειες με μικρά παιδιά ανεβαίνουν κυρίως στην περιοχή άνωθεν του περιφερειακού. Κατοικούν εκεί. Και οι ανάγκες μάς καλούνε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, να προσφέρουμε και άλλα σχολικά κτίρια.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε.

ΜΟΝΕ ΕΡΙΦΥΛΗ: Είμαι η Εριφύλη και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο δικό μας σχολικό συγκρότημα αντιμετωπίζουμε προβλήματα, επειδή μαθητές και μαθήτριες του ΕΠΑΛ κάνουνε μάθημα στο σπιτάκι που βρίσκεται στην αυλή του Γυμνασίου. Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δυστυχώς δεν είστε το μόνο σχολείο που έχει τέτοιες ελλείψεις. Το να υπάρχουν κάποιες επιπλέον αίθουσες, είτε προκάτ αίθουσες, είτε υπόγειες αίθουσες που κανονικά δε θα έπρεπε να λειτουργούνε, και να λειτουργούνε έχοντας παιδιά μέσα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια στις σχολικές στέγες του Δήμου. Γιατί; Γιατί την ευθύνη την έχουν και οι διευθυντές των σχολείων που γράφανε παραπάνω παιδιά από αυτά που μπορούσαν να στεγάσουν και κατόπιν τα βάζανε στις υπόγειες αίθουσες... ίσως το κάνανε για να διατηρήσουν το εκπαιδευτικό δυναμικό; Να διατηρήσουν τις θέσεις; Δεν ξέρω. Γινότανε με τους διευθυντές και την ανοχή των διοικήσεων, των εκάστοτε τοπικών διοικήσεων. Είναι ντροπή που πάνε σε μία άλλη αίθουσα, όπως είναι ντροπή και οι υπόλοιπες υπόγειες αίθουσες που υπάρχουνε. Αλλά για να μπορέσει να λυθεί ριζικά το πρόβλημα –γιατί δεν είναι σωστό να παραμυθιάζουμε τον κόσμο– θα πρέπει να γίνουν καινούρια σχολικά συγκροτήματα ή επίσης να γίνει, να αρθεί το όποιο λάθος, να διορθωθεί το όποιο λάθος κατανομής των μαθητών στα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία που έχουν πολλά παιδιά και αναγκάζονται να τα βάζουν και σε τέτοιες αίθουσες και

κάποια άλλα σχολεία, λίγο πιο πέρα, που θα μπορούσαν να απορροφήσουν κάποια παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι λάθος κατανομής. Μπορεί ένα παιδί που μένει στις παρυφές μιας γειτονιάς να πάει στη διπλανή γειτονιά και όχι στη δικιά του προκειμένου να έχει πιο σωστές συνθήκες στέγασης και εκπαίδευσης.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος, ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, τόσο στο Κορδελιό όσο και στον Εύοσμο. Ποιες λύσεις θα μπορούσατε να προωθήσετε από τη θέση σας;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια και στις δύο Κοινότητες, όμως για τα εγκαταλελειμμένα αυτά κτίρια είσαι υποχρεωμένος πρώτα να βρεις τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορείς να πας και να το γκρεμίσεις ή να κάνεις οτιδήποτε, αν δεν πάρεις την άδεια, αν είναι ιδιοκτησία κάποιου. Εάν βρεις τον ιδιοκτήτη, κατόπιν τον ειδοποιείς, αν το κτίριό του δημιουργεί κίνδυνο στους περαστικούς, ή αν το κτίριό του εμποδίζει κάπου. Και αν σκοπεύεις να το ρίξεις το κτίριό του, πρέπει να τον αποζημιώσεις – είναι τρία διαφορετικά στάδια. Για παράδειγμα θα πάρουμε ένα κτίριο, το οποίο είναι στο τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο με Καραολή και Δημητρίου. Ένα κτίριο το οποίο, ενώ είναι φαρδύς ο δρόμος, στενεύει δραματικά, εκεί που συναντά τον κεντρικό δρόμο της Καραολή και Δημητρίου με αποτέλεσμα να χωράει μόνο ένα αμάξι. Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα, υπάρχει κίνδυνος... είναι πραγματικά ντροπή αυτό το κτίριο να υπάρχει εκεί. Για εκείνο το κτίριο ζητήσαμε να τον αποζημιώσουμε τον κύριο, αλλά τα λεφτά τα οποία ζητούσε για να αποζημιωθεί ήταν πολύ παραπάνω από αυτά τα οποία δικαιούνταν, οπότε θα πάμε δικαστικά. Και πρέπει να εξασφαλιστεί η αποζημίωσή του, να συμφωνήσουμε, να εξασφαλιστεί η νομιμότητα του εγχειρήματος και κατόπιν να πάμε να το ρίξουμε. Εγκαταλελειμμένα κτίρια υπάρχουν και δυστυχώς υπάρχουν και σε σημεία τα οποία είτε κλείνουν δρόμους, είτε εμποδίζουν διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια και άλλες δραστηριότητες και οφείλουμε να τα εντοπίσουμε, να τα αποζημιώσουμε και να τα ρίξουμε. Τώρα εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη, ακολουθείται μια άλλη νομική διαδικασία, αλλά συνήθως κι αυτά υπάγονται κάπου. Υπάρχει κάποιος κληρονόμος ίσως που πρέπει να τον ενημερώσουμε και να πάρουμε την έγκρισή του και να τον αποζημιώσουμε για να το κάνουμε.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, οπότε καταλάβαμε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι καθόλου εύκολες και είναι χρονοβόρες. Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, που είναι ένα ζήτημα φλέγον για το πώς θα μπορούσαν οι πόλεις να γίνουν πιο πράσινες ή πιο έξυπνες. Θέλουν τα παιδιά να κάνουν και τέτοιες ερωτήσεις.

ΜΠΑΛΑΝ ΕΛΠΙΔΑ: Γεια σας, ονομάζομαι Ελπίδα και στον Δήμο μας δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι πρασίνου. Ποιο είναι το σχέδιό σας για την πράσινη ανάπτυξη; Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και άθλησης;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πραγματικά σε σχέση με τον πληθυσμό μας οι χώροι πρασίνου υπολείπονται. Είναι κάποιοι χώροι οι οποίοι έχουν απαλλοτριωθεί, αλλά δυστυχώς οικονομικά δεν μπορέσαμε ακόμα να τους αποζημιώσουμε. Ζητάμε χρηματοδότηση από το κράτος, για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να νομιμοποιηθούν οι ενέργειές μας και να γίνουν πάρκα, γιατί δεν μπορείς, αν δεν ξοφλήσεις την αποζημίωση κάποιου, να πας και να πάρεις την περιουσία που έχει χαρακτηριστεί να γίνει πάρκο και να την κάνεις πάρκο. Υπάρχει ένας σχεδιασμός επίσης να γίνει μια πράσινη διαδρομή μέσα στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, η οποία θα ξεκινήσει από το μεγάλο πάρκο που είναι άνωθεν του περιφερειακού, εκεί στις παρυφές με τη Σταυρούπολη, στην οδό Τρίτση, εννοώ πιο επάνω, όπου θα πιάνει όλη την οδό Τρίτση, την πρασιά της οδού Τρίτση, με ποδηλατική διαδρομή και πεζοπορική διαδρομή και με χώρους πρασίνου. Θα κατεβαίνει από το πάρκο Μουσών στα όρια Κορδελιού-Ευόσμου, Παπάγου, Μουσών, Παπάγου είναι

πάλι όρια Κορδελιού-Ευόσμου μέχρι κάτω, μέχρι τα λεγόμενα Μυτιληνάκια, την περιοχή Μυτιληνάκια, εκεί που τελειώνει η Καραολή και Δημητρίου. Εκεί θα γίνει ένα αστικό δάσος, το οικόπεδο Χατζησωμού, ένα οικόπεδο το οποίο το απαλλοτριώσαμε και κάτι παλιά οικήματα που τα αποκρίναμε κι αυτό θα συνεχίσει απ' τον συνοικισμό Ελπίδα μέχρι το γήπεδο Παπακυριαζή και θα είναι λωρίδες πρασίνου με πεζόδρομο, με ποδηλατοδρόμο και υπάρχει σχεδιασμός για ανάπτυξη των πάρκων Ελπίδας που είναι στα σύνορα με τον Δήμο Αμπελοκήπων και του πάρκου Σμύρνης στο Κορδελιό – τα οποία θα αναπλαστούνε και θα διαμορφωθούν ομορφότερα, γιατί τώρα στην ουσία έχουν σημάδια εγκατάλειψης. Όπως επίσης θα διαμορφωθεί με πράσινο, με όμορφο πράσινο, ο χώρος όπως μπαίνεις από τον Δήμο Αμπελοκήπων εκεί στο πάρκο Μαρόκο, εκεί που είναι τα γηπεδάκια τώρα, που καταφέραμε και αποκτήσαμε την κυριότητα τους – και το θέμα της καλαισθησίας έχει μεγάλη σημασία, γιατί σου προσφέρει ψυχική αγαλλίαση. Πρέπει να γίνουν παιδικές χαρές άνωθεν περιφερειακού. Έχουμε πολλά σχέδια, δυστυχώς οι διαδικασίες είναι μακρές και λόγω της έλλειψης πόρων για τις αποζημιώσεις και λόγω της πολλής γραφειοκρατίας που χρειάζεται πολλές φορές.

ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χριστίνα και θα ήθελα να αναφέρω έναν μεγάλο και ανεκμετάλλετο χώρο, το Στρατοπέδο του Ζιάκα. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Στρατόπεδο του Ζιάκα είναι πραγματικά ένας μεγάλος ανεκμετάλλετος χώρος ο οποίος δυστυχώς παρακμάζει, έχει γίνει στέκι ύποπτων στοιχείων, ναρκομανών, κλεπτών, διαφόρων καταπατητών και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί στην ουσία είναι μπλεγμένο ιδιοκτησιακά μεταξύ της ΕΤΑΔ –μιας υπηρεσίας για να σας εξηγήσω, η οποία διαχειρίζεται τα ακίνητα του δημοσίου– και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Στην ουσία πρέπει να ξεκαθαρίσει πού ανήκει και κατόπιν να ζητήσουμε την παραχώρησή του. Όπως επίσης μας παραχώρησε για τριάντα χρόνια, η ΕΤΑΔ, η ίδια αυτή εταιρεία, έναν χώρο του Στρατοπέδου Παπακυριαζή που στεγάζει τώρα το γήπεδο της Αθλητικής Ένωσης και τα γήπεδα τένις, εκεί στα όρια Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και Δήμου Αμπελοκήπων – έτσι θα πρέπει να το δούμε και αυτό ζεστά. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν ξεκαθαρίσει σε ποιον ανήκει. Σε ποιον από τους δύο ανήκει. Γιατί, αν πραγματικά το πάρουμε το Ζιάκα, σκοπεύουμε να κάνουμε εκεί πέρα χώρους πρασίνου, σκοπεύουμε να γίνει και Πνευματικό Κέντρο, να γίνει χώρος γυμναστηρίου εκεί, μπορεί να γίνει ένα γήπεδο εκεί, είναι τεράστιος χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να στεγάσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων, να πηγαίνουν να κάνουν κάποιοι άνετα ποδήλατο χωρίς να φοβούνται ότι θα τους χτυπήσει αμάξι. Γιατί δεν υπάρχει υποδομή τέτοια. Δυστυχώς, δεν υπάρχει στον Δήμο μας. Υπάρχει σε κάποια σημεία, τα οποία είναι δίπλα σε αυτοκινητόδρομο και είναι επικίνδυνα. Αυτό το Ζιάκα είναι μπλεγμένο ακόμη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναφέρει και όταν κατεβήκαμε την Αθήνα, στα Υπουργεία, αλλά άμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το δικαστήριο, πράμα το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι τραβάει σε μακρός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα προς το παρόν.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Κι εγώ θα ρωτήσω κάτι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό,τι θέλετε.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μας δεχθήκατε, είναι μία πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας και για τους μικρούς και για τους μεγάλους εδώ. Εννοώ για εμάς, τους καθηγητές. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια προγράμματα συνεργασίας του Δήμου με τα Σχολεία. Εάν υπάρχουν τέτοια προγράμματα, εάν τρέχουν. Δηλαδή εάν μπορούν να επισκεφθούν κάποιους χώρους του Δημαρχείου, γιατί παλιότερα γινόταν, υπήρχαν τέτοια προγράμματα. Έτρεχαν τέτοια προγράμματα, δεν ξέρω

εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκά προγράμματα, οτιδήποτε έχει σχέση για συνεργασία των Δήμων...

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσημα δεν γνωρίζω. Υπάρχουν κάποια προγράμματα συνεργασιών μεταξύ σχολείων, μεταξύ νέων ανθρώπων, τα λεγόμενα Interect, δηλαδή τώρα υπάρχει ένα δίκτυο συνεργασίας με τη Βουλγαρία. Ελλάδα-Βουλγαρία, όπου συμμετέχουμε στο πλαίσιο του αθλητισμού, στο πλαίσιο του πολιτισμού, αλλά ο χώρος του Δημαρχείου είναι πάντα ανοιχτός, μακάρι να έχω νέους ανθρώπους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπορούμε σε πρόγραμμα, να μπειτε σε πρόγραμμα, να κάνετε ολόκληρη διαδικασία για να έρθετε να μιλήσουμε για κάτι. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Για εμένα είστε πιο ευπρόσδεκτοι εσείς από κάποιους άλλους που έρχονται κάποιες φορές και σας λέω είναι λίγο πιο στημένοι, εγώ χαίρομαι τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια που έχετε. Επίσημα προγράμματα δεν ξέρω εάν υπάρχουνε. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να μπειτε για να μπορέσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ: Εγώ θα ήθελα να πω, για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα και ζήτημα είναι ο σχολικός εκφοβισμός για παράδειγμα. Δηλαδή θα έλεγα ότι θα έπρεπε να γίνει ίσως μία κεντρική παρέμβαση, ακόμη και από τον Δήμο, γιατί εκεί υπάγονται τα σχολεία, και αν μπορεί να παίξει αυτόν τον καθοδηγητικό ρόλο ο Δήμος ωθώντας και τα σχολεία σε συνεργασία μεταξύ τους, γιατί είναι προβλήματα κοινά για όλους μας. Κάπως έτσι δηλαδή βλέπω κι εγώ τα προγράμματα, για τα οποία σας ρώτησα. Ευχαριστώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να είστε καλά. Ναι, τέτοιοι σχεδιασμοί υπάρχουν. Δηλαδή το να γίνουν κάποιες ημερίδες με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό έχουν γίνει ήδη. Με άλλα θέματα που αφορούν εσάς, ναι. Το να έρθει εδώ ένας οργανισμός, δημόσιος οργανισμός ο οποίος θα στεγαστεί σε κτίριο του Δήμου που θα ασχολείται με τους εθισμούς, θα ασχολείται με τα άτομα τα οποία είναι εθισμένα είτε σε αλκοόλ, είτε σε ναρκωτικά, είτε σε τζόγο – το οποίο πιάνει και τη δική σας ηλικία, δυστυχώς. Έχουμε τέτοιους σχεδιασμούς και η κοινωνική πολιτική έχει κάνει κάποιες εκδηλώσεις και κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης κάτι άλλο που μπορούμε να συνεργαστούμε και εσείς είσαστε και πιο ζωηροί και πιο ενεργοί σε αυτά, είναι η εθελοντική συνεργασία στο να κάνουμε δένδροφυτεύσεις ή στο να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα μέσα στον Δήμο. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να δώσουμε τα χέρια και να πάμε μαζί, εντάξει;

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Πάμε στη Σοφία.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ: Γεια σας, ονομάζομαι Σοφία και θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχουν Δήμοι στην Ελλάδα, όπως ο Δήμος Τρικκαίων οι οποίοι εντάσσουν την τεχνολογία στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Πόσο εφικτό θα ήταν για τον Δήμο μας να γίνει κάτι ανάλογο; Για παράδειγμα να έχουμε δωρεάν wi fi παντού.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ήδη υπάρχει δωρεάν δίκτυο wi fi εγκατεστημένο σε κεντρικά σημεία του Δήμου, σε τέσσερα κεντρικά σημεία του Δήμου. Τώρα έχει ένα wi fi for you, στο οποίο μπορείτε να μπειτε με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία εδώ, όπως επίσης και στον πεζόδρομο του Κορδελιού, στην πλατεία του Κορδελιού. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, βέβαια τώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα από την κυβέρνηση που λέγεται «smart cities», όπου πρέπει οι πόλεις να μετατραπούν σε σύγχρονες πόλεις με ψηφιακές ανέσεις για τους δημότες και αυτές οι ψηφιακές ανέσεις θα εφαρμοστούν και εδώ. Έχουμε πάρει την έγκριση και παίρνουμε σταδιακά τη χρηματοδότηση για να στήσουμε στάση λεωφορείων που θα έχουν και διαδικτυακό χάρτη του Ευόσμου και πληροφορίες για τα καταστήματα και για τα δρομολόγια των λεωφορείων. Επίσης έξυπνες διαβάσεις, όπου θα βλέπουν τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν μία διάβαση και τον αριθμό των οχημάτων. Επίσης, μετρήσεις του ατμοσφαιρικού αέρα με ηλεκτρονικά μέσα, γιατί έχουμε πρόβλημα δυσοσμίας εδώ, για το

οποίο θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση με ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Έχουμε πολλά σχέδια, όπως πολλές ψηφιακές υπηρεσίες, με τις οποίες ο δημότης θα μπορεί να παίρνει κάτι το οποίο χρειάζεται χωρίς να στέκεται στην ουρά των υπηρεσιών, ηλεκτρονικά. Να υπάρχει είτε εξυπηρέτηση στο Δημοτολόγιο, στα ΚΕΠ οπουδήποτε, οτιδήποτε χαρτί θελήσει. Υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός για ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δήμου που, ναι, με πρότυπο τον Δήμο Τρικκαίων –γιατί ο Δήμος Τρικκαίων πραγματικά έκανε πρωτοπόρα πράγματα και μάλιστα γι' αυτό τιμήθηκε ίσως και ο Δήμαρχος Τρικκαίων κάνοντας όλη αυτή τη θαυμάσια δουλειά να είναι τώρα και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Ένωσης Δήμων Ελλάδος– και με παρότρυνση του κράτους, γιατί θέλει σιγά σιγά να εκσυγχρονιστούν κάποιες υπηρεσίες, σκοπεύουμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, η επόμενη ομάδα ερωτήσεων αφορά τους δημότες.

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Καλησπέρα, καταρχάς ονομάζομαι Χριστίνα. Τι σημαίνει για εσάς «ενεργός πολίτης» και πιστεύετε ότι οι κάτοικοι του Δήμου μας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Δήμου ή περιμένετε και κάτι παραπάνω από αυτούς;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ενεργός πολίτης» είναι κάποιος σαν και εσάς. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε δεν είναι μόνο στο πλαίσιο τού να μάθετε κάτι, του να εκπαιδευτείτε στη δημοσιογραφία, να πάρετε το βάπτισμά σας σαν μελλοντικοί δημοσιογράφοι, αλλά έρχεστε και ρωτάτε κάποια πράγματα, τα οποία σας αφορούν και σαν μελλοντικούς δημότες αυτού του Δήμου. Εντάξει, δεν έχετε ενηλικιωθεί ακόμη, αλλά σε λίγα χρόνια ενηλικιώνεστε και εσείς θα έχετε λόγο και προτάσεις για πράγματα που δεν είναι σωστά μέσα στον Δήμο. «Ενεργός πολίτης» είναι αυτός ο οποίος ναι μεν κάνει κριτική για κάτι που είναι λάθος – κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνει λάθη, ότι δεν έχει κάνει παραλείψεις ή ότι έχει κάνει το 100% αυτών των οποίων οραματίζεται, πάντα υπάρχει κάτι που δεν έχει γίνει. Αλλά ενεργός πολίτης είναι αυτός ο οποίος εντοπίζει αυτό το κάτι, προτείνει τη διόρθωσή του ή την επίλυσή του, οριστική επίλυσή του, και παλεύει γι' αυτήν. Γιατί δεν είναι μόνο οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι τώρα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιιοι άλλοι, μεθαύριο κάποιιοι άλλοι. Είναι και οι δημότες που πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν ότι κάποια πράγματα έχουν να κάνουν και με τη δικιά μας παιδεία, με τη δικιά μας κουλτούρα. «Ενεργός πολίτης» είναι κι αυτός ο οποίος ρίχνει το σκουπιδάκι του μέσα στον κάδο και όχι κάτω στο πάρκο, όχι στον χώρο πρασίνου. «Ενεργός πολίτης» είναι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσει μια καλύτερη δομή στο πάρκο για παράδειγμα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι του Δήμου μας συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Δήμου ή περιμένετε και κάτι παραπάνω από αυτούς;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιστεύω ότι συμμετέχουν αρκετά ενεργά, αλλά μερικές φορές το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Δηλαδή κάποια πράγματα πραγματικά χωράει να γίνουν καλύτερα, αλλά τι συμβαίνει; Όπως όλοι μας, και εμείς ακόμη που έχουμε αυτές τις θέσεις και είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσουμε σε κάποια πράγματα τον Δήμο, θέλουμε να ακούμε και μια επιβράβευση, για να παίρνουμε λίγο θάρρος, να προχωράμε σε κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, αλλάξαμε πάρα πολλούς κάδους στον Δήμο, πάρα πολλούς κάδους, δύο χιλιάδες και κάδους. Όπου μπήκαν καινούριοι κάδοι, υπήρξε μία καλύτερη καθαριότητα μετά τα πρώτα αδέξια βήματά μας στο θέμα αυτό... Τώρα είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, facebook, instagram και τέτοια, υπήρχαν σχόλια, ναι, «βάλατε τον κάδο αλλά εκεί δεν πήγατε να σκουπίσετε». Δηλαδή πάντα ένα «αλλά» με κάτι άλλο, το οποίο μερικές φορές μπορεί να είναι και άσχετο και με αυτό. Δηλαδή με άλλα λόγια μπορεί να είναι ένα ατόφιο «μπράβο, ναι, το κάνατε καλά». Και κατόπιν μία επόμενη παρατήρηση, ότι ξέρετε κοιτάξτε κι αυτό το θέμα. Μπορούν να είναι ενεργοί, μπορούν να μας κριτικάρουν, αυτή είναι η δουλειά του πολίτη, του ενεργού πολίτη, να κριτικάρει και να βρίσκει τα ελαττώματα, αλλιώς είναι ένας παθητικός δέκτης όσων συμβαίνουν γύρω του. Αλλά να μην είναι και στείρος δικαστής των όλων

πεπραγμένων. Δηλαδή να προσπαθεί και ο ίδιος, απ' τη δικιά του θέση... Ένα άλλο παράδειγμα τώρα μου ήρθε, με συγχωρείτε, ένα ένα μου έρχονται. Όταν ξεκινήσαμε τη θητεία μας θελήσαμε να βάλουμε εκεί στο Κορδελιό, στην Ανδρέα Παπανδρέου, που γίνεται χαμός από διπλοπαρκάρσματα, να βάλουμε πασαλάκια στη λωρίδα, ούτως ώστε να μη διπλοπαρκάρουν τα αμάξια. Πάλι είχαμε βρεθεί με τον κόσμο του Κορδελιού εδώ, κυρίως με τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου υπήρξε ένα κατηγορητήριο απέναντί μας, ότι εμείς πάμε να καταστρέψουμε τις επιχειρήσεις τους, επειδή θα κάναμε αυτό το πράγμα. Και λέω θα καταστρέψουμε τις επιχειρήσεις αν τον ομορφότερο δρόμο –γιατί για εμένα η Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο ωραιότερος δρόμος του Δήμου, από προδιαγραφές– αλλά κατάντησε με την ασυνειδησία κάποιων και την κακή νοοτροπία κάποιων να είναι ο χειρότερος, να γίνεται μονόδρομος. Θα σας κάνουμε, λέω, ζημιά, αν θα απαγορεύσουμε τη διπλή στάθμευση; Γιατί κάποιος δεν θα μπορεί να παρκάρει έξω από το μαγαζί σας; Ενεργός πολίτης και βοήθεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει μόνο αν σκεφτόμαστε γενικότερα και όχι μόνο τον εαυτό μας. Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να παρκάρει ο άλλος έξω από το μαγαζί μας, να έρθει να ψωνίσει και να φύγει, άρα αυτό που πάει να κάνει ο Δήμος θα είναι εις βάρος του μαγαζιού μου. Να σκεφτόμαστε ότι αυτός μπορεί να πάει να παρκάρει σε έναν χώρο πιο κάτω, να περπατήσει όλη την οδό της Ανδρέα Παπανδρέου και να δει και άλλα μαγαζιά και να τιμήσει και άλλους επαγγελματίες. Αυτό για εμένα είναι ενεργός πολίτης και έτσι μπορεί να βοηθήσει και ο ενεργός πολίτης και την τοπική αυτοδιοίκηση, βλέποντας με πιο ανοιχτούς ορίζοντες κάποια πράγματα.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ωραία, και θα συνεχίσουμε τώρα με την τελευταία ομάδα των ερωτήσεων μας. Εύη;

ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΥΗ: Καλησπέρα και από εμένα, ονομάζομαι Εύη και θα ήθελα να σας ρωτήσω: Είναι πασιφανές ότι η εγκληματικότητα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Πόσο καλά νομίζετε ότι συνεργάζεται ο Δήμος με την Αστυνομία και τι επιπλέον θα μπορούσε να γίνει, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, το τελευταίο διάστημα γινόμασταν συχνά αντικείμενο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή στις εφημερίδες, στις ειδήσεις για φαινόμενα παραβατικότητας. Είναι λογικό ένας πολυπληθής Δήμος σαν το δικό μας, ανάλογα με τον πληθυσμό να έχει και τα ανάλογα κρούσματα. Όμως δεν είναι επιτρεπτό, δεν μπορεί να αφήνουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν όλα αυτά στην πλατεία, να κάνουν bullying σε νέα παιδιά σαν και εσάς, να κλέβουν, να διακινούν ναρκωτικά, να συμβαίνουν διάφορα. Και στην περιοχή του Κορδελιού και εδώ στην πλατεία του Ευόσμου συνέβησαν πολλά κρούσματα, τα οποία δυστυχώς υπερτονίστηκαν από την τηλεόραση και από τα υπόλοιπα μέσα και φάνηκε λίγο ο Δήμος μας να είναι μία κακόφημη περιοχή. Ανταποκρινόμενοι σε αυτό, στο πρόβλημα αυτό που θα πρέπει να επιλυθεί, ήρθαμε σε επαφή και με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και επίσης και με τους αρχηγούς της Αστυνομίας του τοπικού τμήματος και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κάτω στην Αθήνα. Στην αρχή μάς δόθηκε παραπάνω προσωπικό, το Αστυνομικό Τμήμα έχει προσωπικό νομίζω δώδεκα, συγγνώμη, δεκαέξι ατόμων. Έχει λίγο προσωπικό. Στείλανε δεκατέσσερα άτομα, από τα οποία όμως τελικά μετά από κάποιους μήνες έμειναν μόνο δύο, τα υπόλοιπα αποσπάστηκαν. Δηλαδή με λίγα λόγια χρειάζεται ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος με παραπάνω προσωπικό. Μόνιμο προσωπικό που να έρθει και να μη φύγει από εδώ, να μην αποσπαστεί σε άλλες περιοχές. Για να μπορεί να ελέγξει το μέγεθος του Δήμου. Να μπορούν να βγαίνουν περιπολίες, να λειτουργούν αποτρεπτικά σε όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν την όποια παραβίαση του νόμου. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε κάτω στην Αστυνομία και μιλήσαμε με τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας μάς είπε ότι ο μόνιμος διορισμός στο Αστυνομικό Τμήμα είναι λίγο δύσκολος, γιατί οικονομικά δεν μπορεί το κράτος να το σηκώσει. Αλλά έστειλε από διπλανά τμήματα αστυνομικούς που περιπολούν είτε με μηχανές, είτε πεζοί στα κεντρικά σημεία του Δήμου και νομίζω ότι μετά από αυτή την παρέμβαση, όπου έγινε αρκετά εντατικά, τα

πράγματα συμμαζεύτηκαν πολύ. Ικανοποιημένος δεν είμαι από το επίπεδο αστυνόμευσης, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μόνιμη δύναμη, ικανή δύναμη στον Δήμο μας. Είμαι ικανοποιημένος όμως από αυτό που ζήτησα από την Ελληνική Αστυνομία, το να υπάρχουν περισσότερες περιπολίες και το έπραξε έστω και με δύναμη από άλλα τμήματα.

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Γεια σας, ονομάζομαι Αλεξάνδρα και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία. Θα τρέξουν περισσότερα προγράμματα απασχόλησης δημοτών στον Δήμο; Και ακόμα υπάρχουν περιθώρια, ώστε να μεσολαβήσει ο Δήμος για να γίνουν επενδύσεις στην περιοχή μας;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς η πλειοψηφία των ατόμων που έρχονται στο γραφείο μου είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητούνε το αυτονόητο δικαίωμα για δουλειά. Ζητούνε να έχουν, να βρουν μία εργασία, να μπορούν να βγάξουν το ψωμάκι τους και να ζουν αξιοπρεπώς. Είναι ένα φαινόμενο πολύ δύσκολο και έντονο στην εποχή μας. Υπάρχουν κάποια προγράμματα από τη μεριά του ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν τις ηλικίες 55 και. Έχουμε πάρει ήδη αρκετά πράγματα με το πρόγραμμα αυτό, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος που είναι 55 και, θεωρείται ότι είναι άχρηστος, υπάρχει ένας εργασιακός ρατσισμός. Ακόμη είναι αποδοτικός, ακόμη είναι γερός και μπορεί να αποδώσει και πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν μέσω αυτού του προγράμματος δουλειά. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου επανδρώνονται, στελεχώνονται από ανθρώπους, που δυστυχώς τούς παίρνουμε με οκτάμηνα, μέσω ΑΣΕΠ. Δυστυχώς, λέω, γιατί τα οκτάμηνα είναι πολύ λίγο. Ο άλλος έχει μία ανάπαυλα από την ανεργία του, οκτώ μήνες βγάζει το ψωμάκι του, αλλά μετά δια νόμου σταματάει και δύσκολα να δοθεί παράταση. Αυτό το λέει το ελληνικό κράτος. Εμείς θα θέλαμε να είχαμε ανθρώπους μόνιμους και να είναι στις θέσεις τους και να αποδίδουν και να μην υπάρχουν κάποιες φάσεις που να ξεμένουμε από προσωπικό και να πρέπει να πάρουμε το επόμενο οκτάμηνο για να διορθωθεί. Αλλά αυτό ίσως γίνεται για να υπάρξει ένα rotation, μία κυκλική πορεία στους άνεργους. Δηλαδή, τώρα απασχολήθηκαν αυτοί, μετά από οκτώ μήνες θα απασχοληθούν κάποιοι άλλοι, κάποιοι άλλοι και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν αυτό το σκεπτικό είναι σωστό, γιατί πάλι δημιουργείς άνεργους, αλλά υπάρχει και ένα τελευταίο πρόγραμμα, το οποίο είναι κοντά στη δικιά σας ηλικία, για εργασιακή εμπειρία, το λεγόμενο 19 έως 30 – τώρα έχει βγει αυτό– που νέοι που πληρώνονται καθαρά από τον ΟΑΕΔ, χωρίς καμία συμμετοχή του Δήμου, όπως το 55 plus ή στα άτομα με ειδικές ανάγκες – ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα για την ανεργία των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά, 19 με 30, μπορούν να πιάσουν εργασία με τον βασικό μισθό, έστω αυτόν που το χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε δομές δημόσιες. Έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά κι αυτά δεν επαρκούνε. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και επενδύσεις, όπως είπατε στην περιοχή. Υπήρξε ένας σχεδιασμός, ήρθαμε σε επαφή με κάποιους μεγαλοπαράγοντες στην Αθήνα, γιατί κυρίως εκεί χτυπάει η επιχειρηματική καρδιά της Ελλάδος και όχι μόνο. Όπου προτείναμε να γίνουν κάποια έργα άνωθεν περιφερειακού. Υπάρχει ένας σχεδιασμός να γίνει κάτι τέτοιο, με την προϋπόθεση εμείς να βοηθήσουμε, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα δουλέψουν εκεί να είναι από τον Δήμο μας. Και να δοθεί εργασία σε ανθρώπους που δεν έχουν και είναι ακόμη δραστήριοι, και επίσης να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στην περιοχή, όπου κοντά στην όποια επιχείρηση επενδύσει άνωθεν περιφερειακού, για παράδειγμα, να έρθουν και άλλες επιχειρήσεις που θα ανοίξουν κάποια μαγαζιά και θα απασχοληθεί κόσμος, οικονομικά.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Πολύ ωραία. Και ο Βασίλης.

ΜΑΝΕ ΒΑΣΙΛΗΣ: Γεια σας, με λένε Βασίλη. Ο Δήμος μας δεν είναι καθαρός Δήμος. Υπάρχει πλάνο για τη σωστότερη διαχείριση των απορριμμάτων;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ θα διαφωνήσω. Ο Δήμος μας είναι καθαρός Δήμος. Έχουν γίνει βήματα για καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων, έχουν γίνει βήματα για καλύτερη επιμέλεια των

δρόμων – υπάρχουν πραγματικά κάποιες ημέρες που, ίσως επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, ίσως από παραλείψεις από τις υπηρεσίες, κάποια σημεία του Δήμου μπορεί να φαίνονται βρώμικα. Δεν είναι καθαρός Δήμος, από θέμα ότι έχουμε δίπλα τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ότι έχουμε πρόβλημα δυσοσμίας. Από θέμα αποκομιδής των καθημερινών απορριμμάτων νομίζω ότι πάμε καλά, πάμε καλύτερα από το παρελθόν. Στην αρχή είχαμε και εμείς πρόβλημα, τον πρώτο χρόνο διοίκησης. Όσον αφορά τώρα τη δυσοσμία με τις διπλανές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, επανερχόμενος και στο προηγούμενο ερώτημα της ψηφιακής μετάβασης, έχουμε πρόβλημα με τα ΕΛΠΕ, με τα διπλανά εργοστάσια – τα οποία όμως υπήρχαν εδώ από το '60 και ο αστικός ιστός ήρθε με τα χρόνια και γειτνίασε με αυτές τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει πρόβλημα δυσοσμίας, βρέθηκε η πηγή του, υποχρεώθηκαν σε διορθωτικά μέτρα, το κατά πόσο αυτά τα μέτρα απέδωσαν ή όχι, γιατί έχουν κάνει πράγματα, τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια και θα το δούμε κάνοντας, στήνοντας ένα δίκτυο αισθητήρων σε όλο τον Δήμο που θα ανιχνεύουν με «ηλεκτρονικές μύτες» τους ρύπους στην ατμόσφαιρα και θα παίρνεται αυτόματα δειγματοληψία, η οποία θα ελέγχεται στο εργαστήριο και θα βλέπουμε κατά πόσο η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυνόμενη ή όχι και ανάλογα θα προβαίνουμε στις αντίστοιχες ενέργειες: σε διαμαρτυρίες, είτε ποινές, είτε επιπλήξεις, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η καθημερινή καθαριότητα γίνεται. Σε κάποια σημεία μπορεί να υπάρχουν ελαττώματα, αλλά η γενική εικόνα είναι καλύτερη.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Πολύ ωραία και έτσι για να κλείσουμε θα θέλαμε να μας δώσετε τη συμβουλή σας για τα νέα παιδιά που είναι εδώ. Από καρδιάς τι θα τους συμβουλευάτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η συμβουλή μου είναι να αφήσετε το μπουμπούκι που υπάρχει μέσα σας να ανθίσει, ο καθένας στον κήπο που θέλει. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, έχει διαφορετικό ταλέντο, έχει διαφορετικές κλίσεις, διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ό,τι και αν θέλετε, ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας, να το κάνετε επειδή το γουστάρετε, να το κάνετε επειδή το θέλετε, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι επιστήμονες, δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι τεχνίτες. Σε μία κοινωνία χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι και από τη μεριά που θα μπειτε μες στην κοινωνία και στην οικογένειά σας και στη δουλειά σας και οπουδήποτε, να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό που λέει η ψυχούλα σας. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι ο άνθρωπος πρώτα να διαθέτει καλή ψυχή, δεύτερον, καθαρό πνεύμα, καλό πνεύμα και να προσφέρει αγάπη με τον τρόπο του, στους συνανθρώπους του. Γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καλή ψυχή και έχει ένα καλό πνεύμα – υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι – υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε όπλα για πόλεμο, ήταν μεγάλα μυαλά, δημιουργήσανε, κάνανε εφευρέσεις, αλλά αυτές οι εφευρέσεις χρησιμοποιήθηκαν για πόλεμο. Η ψυχή τους κοιτούσε το χρήμα και δεν κοιτούσε ότι με αυτό θα σκοτωθούν πόσοι άνθρωποι. Θέλω να πω ό,τι και να κάνετε στη ζωή σας, εύχομαι να είναι το καλύτερο και μία ακόμη συμβουλή που έχω δώσει στο ίδιο μου το παιδί: Να μην έχετε το άγχος να είστε οι πρώτοι σε όλα. Αυτό δεν είναι δυνατόν, να είμαστε πρώτοι σε όλα. Διαφωνώ με τη νοοτροπία αυτή, που πολλές φορές εμείς οι γονείς προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω ωραία φωνή, δεν μπορώ να τραγουδήσω ωραία. Η κα Καρανίκα έχει. Θα πω «μπράβο» στην κα Καρανίκα που τραγουδάει όμορφα, αλλά δεν θα τη ζηλέψω, δεν θα μου δημιουργηθεί κόμπλεξ που δεν τραγουδάω όμορφα. Ας κάνω μουσικές σπουδές, να προσπαθήσω να της μοιάσω. Θέλω να πω ότι, να ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δυνατότητές του, να εκτιμάτε τους εαυτούς σας και να προχωράτε ολοένα και περισσότερο χωρίς να έχετε αυτό το κόμπλεξ, το να είμαι πρώτος σε όλα. Είμαι πρώτος με βάση την προσωπικότητά μου, σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θέλω, που γουστάρω να κάνω. Αυτά.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν ξέρω αν ο κ. Γιάντσος θέλει να προσθέσει κάτι.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ: Όχι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και νομίζω ότι κάποια από τα παιδιά εδώ θέλουν να ρωτήσουν κάτι, είναι η ώρα της δευτερολογίας, κ. Δήμαρχε. Εδώ οι δεσποινίδες απευθύνθηκαν σε εμένα και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρουν την άδειά μου, έχουν το δικαίωμα να επανατοποθετηθούν. Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Γιάντσιο.

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Λοιπόν, θα αναφερθώ ξανά σε προηγούμενες ερωτήσεις. Αναφέρατε για ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που υπάρχει σε έναν κεντρικό δρόμο. Έχετε κινήσει δικαστικά μέχρι τώρα; Έχετε κάνει κάποια προσπάθεια;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναγκαστικά, γιατί δυστυχώς δεν συμφώνησε στο ποσό το οποίο λέγαμε για αποζημίωση, θα μπορούσαμε να μην καταλήξουμε σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, αλλά αν δεν συμφωνεί η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να πας στην ελληνική δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο σημαίνει περαιτέρω καθυστέρηση. Και όποια περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι ότι εκτίθεται η διοίκηση Μανδάλιανου ή ο Αντιδήμαρχος τάδε. Είναι πραγματικά επικίνδυνο το σημείο, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να μην υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κτίριο. Αλλά σκεφτόμαστε κοντόφθαλμα, δηλαδή μη σκεφτόμαστε ότι ... «α... όχι εγώ θέλω παραπάνω χρήματα γι' αυτόν τον στάβλο», εντάξει, δεν ξέρω... Νομίζω ότι εκεί κολλάει το θέμα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Απλά ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρυνθεί αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν θα υπάρξει κάποια ευθύνη σε αυτόν;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα επιβαρυνθεί. Ήδη έχουμε κάνει την επισήμανση ότι είναι επικίνδυνο αυτό, αλλά κάποια στιγμή ο νόμος σου δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσεις περαιτέρω αποζημίωση. Αν συμβεί όμως κάτι είναι κρίμα, ηθικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα, αν συμβεί κάποιο ατύχημα θα στοιχίσει μία ανθρώπινη ζωή. Ή αναπηρία σε κάποιον άνθρωπο. Αυτό ξεπληρώνεται; Με όλα τα δισεκατομμύρια του κόσμου δεν ξεπληρώνεται.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Σχετικά με την εγκληματικότητα που παρατηρούμε γενικώς και από μετανάστες, Ρομά, ακόμα και Έλληνες, δεν υπάρχει κάποια διάκριση. Έχετε κάνει κάτι, έχετε κάνει κάποια ενέργεια ώστε να εμποδίσετε, ίσως να τιμωρήσετε τους καταπατούντες το οτιδήποτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, αλλά δυστυχώς επειδή είναι ανήλικοι οι περισσότεροι, γίνονται κάποιες επιπλήξεις και πολλές φορές απελευθερώνονται. Για εμένα θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρός ο νόμος, όταν υπάρχει μία επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα, βλέπεις ότι τα ίδια και τα ίδια άτομα κάνουν τις ίδιες πράξεις – φυσικά πρέπει να υπάρχει τιμωρία, ασχέτως ηλικίας. Δηλαδή τι πάει να πει; Είναι ο άλλος σεσημασμένος πλέον, δεν είναι ότι παρασύρθηκα και πήγα με την παρέα μου και παρενόχλησα. Παρασύρθηκα μία φορά. Όταν συμβαίνει κατ' εξακολούθηση σημαίνει ότι έχει ριζώσει μέσα μου το κακό πνεύμα τού να κάνω τέτοιες δράσεις στους άλλους. Και είναι κρίμα η ενεργητικότητα των νέων ανθρώπων να παίρνει αυτή την κατεύθυνση. Η ενεργητικότητα των ανθρώπων είναι για φτιάχνετε όμορφα πράγματα, να φτιάχνετε πολιτισμό, αθλητισμό, να φτιάχνετε ένα ωραιότερο μέλλον για όλη την κοινωνία και όχι να κάνετε αυτά.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Ωραία, δεν θα σας κουράσω, έχω άλλες τρεις. Σχετικά με όσα αναφέραμε για το θέμα με την ανεργία και τους δημόσιους υπαλλήλους. Κάποιος πρέπει να έχει υψηλά προσόντα για να γίνει δημόσιος υπάλληλος;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Μάλλον υψηλές γνωριμίες παλαιότερα, δυστυχώς. Για να είμαστε ειλικρινείς. Οι δημόσιες υπηρεσίες, εντάξει η δικιά μας η γενιά είμαστε γονείς σας, η δικιά μας η γενιά τότε βασιζόταν πάρα πολύ στο θέμα του ρουσφετιού και της γνωριμίας, για να γίνει

κάποιος δημόσιος υπάλληλος. Δυστυχώς, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τις γνώσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει επιμόρφωση και στις διοικητικές θέσεις, σε επίπεδο Πανεπιστημίου και σχολών. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να βουλευτούν κάπου, είχαν καλές σχέσεις με κάποιον Βουλευτή και αυτός ο Βουλευτής λειτουργούσε ως Βουλευτής και ως Βουλευτής βόλευε το παιδί της οικογένειας που υποστήριζε προεκλογικά τον... Έτσι ήταν τα πράγματα, τότε. Τώρα τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τώρα, για να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να έχετε γνώσεις. Δηλαδή για εμένα δεν νοείται δημόσιος υπάλληλος να μη σκαμπάζει να χειριστεί κομπιούτερ, που εσείς το παίζετε στα δάχτυλα. Εγώ βλέπω η κόρη μου, όταν στέλνει ένα μήνυμα το στέλνει εν ριπή οφθαλμού. Εγώ ακόμη που είμαι πενήντα χρονών, εντάξει. Ή να μην ξέρετε μία ξένη γλώσσα, έστω Αγγλικά να μη γνωρίζετε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουν Αγγλικά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα προσόντα και υπάρχει ένας συγκεκριμένος έλεγχος. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι απελπισμένοι, «το παιδί μου να το βοηθήσεις». Δεν μπορώ. Τους λέω την αλήθεια. Τι να τους πω, ότι ξέρετε θα σας βοηθήσω; Να ταΐζεις παραμύθι τον άλλον; Δεν γίνεται. Δεν μπορώ, γιατί υπάρχουν διαδικασίες ΑΣΕΠ. ΑΣΕΠ σημαίνει, «κα. Καρανίκα, είστε παντρεμένη, ωραία, τόσα μόρια, έχετε δύο παιδιά, τόσα μόρια, γνωρίζετε Αγγλικά, Γαλλικά, τόσα μόρια». Δηλαδή οτιδήποτε στο βιογραφικό σου βαθμολογείται και προστίθεται και ανάλογα βγαίνει κάποιος. Τους εξήγησα ότι γίνεται με αυτή τη διαδικασία και ότι αυτοί που θα έρθουν για το οκτάμηνο παράδειγμα, δεν μπορώ να τους ελέγξω εγώ, το ελληνικό δημόσιο, υπάρχει έλεγχος, δεν γίνεται. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει ότι δεν είμαστε η εποχή του ρουσφετιού πριν από τριάντα χρόνια, που ο όποιος Δήμαρχος έκανε ό,τι γούσταρε και κακώς το έκανε. Και φεύγοντας γυρνάνε και σου λένε «ε... Δήμαρχος είσαι, κάτι θα βρεις να κάνεις». Και σταυροκοπέισαι και λες εντάξει. Δηλαδή τόση ώρα νόμιζα ότι το είχε καταλάβει. Δυστυχώς, κορίτσι μου, παλιά υπήρχε αυτή η νοοτροπία, τώρα νομίζω ότι αλλάζει. Ακόμη δεν έχει αλλάξει. Δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν μπει με άλλες συνθήκες κα υπό άλλους μηχανισμούς, που κρατάνε ακόμη θέσεις και αυτοί για εμένα είναι ίσως και οι δυσκολότεροι υπάλληλοι. Γιατί προσπαθούν να καταξιώσουν τη θέση που πήραν και να αποδείξουν την ποιότητά τους όντας πολλές φορές μη συνεργάσιμοι. Ενώ οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί και γνωρίζουν πώς να κινηθούν και έχουν τα προσόντα να εξυπηρετήσουν τον δημότη, αυτοί το κάνουν πιο συνειδητά. Οι νέοι άνθρωποι είσαστε πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο συνεργάσιμοι, πιο όμορφοι γενικότερα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Ωραία, σχετικά με τη δυσσομία που υπάρχει και από τα ΕΛΠΕ. Γενικώς είμαστε μία περιοχή η οποία δυστυχώς περιτριγυρίζεται από εργοστάσια, τα οποία προϋπάρχον βέβαια. Έχετε κάνει κάποια κίνηση, έχετε σκοπό να κάνετε κάποια κίνηση σχετικά με τη δυσσομία; Βέβαια υπήρχαν παράπονα, υπήρχαν και κάποιες διαδηλώσεις και σε εμάς στο Κορδελίο σχετικά με αυτό το θέμα. Απλά έχετε εσείς επίσημα να κάνετε κάποια κίνηση, ώστε ίσως να βάλουν φίλτρα, οτιδήποτε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν ήδη υποχρεωθεί και το έχουν κάνει. Έχουν μετεγκαταστήσει δεξαμενές, έχουν βάλει φίλτρα, έχουν αλλάξει μηχανισμούς, γιατί υπήρχαν παρατηρήσεις από έρευνα του Πανεπιστημίου που ήδη γινόταν, όταν βγήκαμε εμείς το 2019. Η έρευνα αυτή έβγαλε κάποια αποτελέσματα, υποχρέωσε τα Ελληνικά Πετρέλαια να κάνουν, να διορθώσουν οτιδήποτε λανθασμένες εγκαταστάσεις και έχουν κάνει κάποια πράγματα, τα οποία αργήσανε. Γιατί ο κορωνοϊός, η πανδημία του κορωνοϊού είχε επίπτωση και στις δικές τους υπηρεσίες, όχι μόνο στις δημόσιες. Και δεν πιστεύω στις διαδηλώσεις, εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να διαμαρτύρεσαι και να βγάζεις κραυγές αγωνίας και διαμαρτυρίας, αλλά όχι στείρα. Δηλαδή αυτό, το ότι κάποιος πιστεύουμε να πάμε, να ζητήσουμε να φύγουν τα Πετρέλαια, να μετεγκατασταθούν, δεν γίνεται. Αυτά υπάρχουν απ' το '60 εδώ. Είναι πιο μεγάλα και από εμένα... Δουλεύει και πάρα πολύς κόσμος από τον Δήμο εκεί. Υπάρχουν άλλες πόλεις της Ευρώπης που πραγματικά είναι ακόμα πιο κοντά τα εργοστάσια με τα σπίτια και έχουν κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις τους, ώστε δεν ενοχλείται ούτε ο μεν ούτε ο δε. Έτσι πρέπει να φτάσουμε, να συνυπάρχουμε. Το να πάμε και να

ζητάμε να κλείσουνε, να αλλάξουνε, να μετεγκατασταθούν δεν ωφελεί. Ήδη είπαμε ότι θα μπει ένα δίκτυο αισθητήρων. Ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο online καταγραφή και θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να το βλέπει. Και αν υπάρχει alert, θα ειδοποιείται, θα συλλέγεται δείγμα και θα ελέγχεται από το χημείο του κράτους, του Πανεπιστημίου.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Και τελευταία ερώτηση, δεν σας κουράζω άλλο. Γενικότερα θεωρείτε και από δικές σας παρατηρήσεις ότι υπάλληλοι που δουλεύουν στην καθαριότητα γενικώς κάνουν σωστά τη δουλειά τους; Δηλαδή μήπως θα έπρεπε να επιτηρούνται από κάποιον ανώτερο σχετικά με τις επιδόσεις τους στον τομέα της καθαριότητας;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε δίκιο, υπάρχουν επόπτες, υπάρχουν άνθρωποι που τους επιτηρούνε, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή όχι. Βέβαια υπάρχουν και περιστατικά τα οποία ξεφεύγουνε. Ποτέ σε ένα σύνολο των εκατόν τριάντα ατόμων που είναι η καθαριότητα, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν μπορεί όλοι να λειτουργούν το ίδιο. Δεν μπορεί όλοι να έχουν όλοι την ίδια όρεξη για δουλειά, δεν μπορεί όλοι να έχουνε την ίδια τακτική, την ίδια νοοτροπία. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς τεμπελιάζουν, δυστυχώς λουφάρουν, να το πούμε έτσι ωμά. Και επειδή είναι μία υπηρεσία που η οποιαδήποτε δυσλειτουργία φαίνεται άμεσα, δηλαδή αν κάποιος δεν σκουπίσει δύο μέρες μία γειτονιά, αυτό θα φανεί, και θα παραπονιούνται οι δημότες και θα έχουν δίκιο. Ή αν δεν περάσει το απορριμματοφόρο δυο, τρεις μέρες από μία γειτονιά και μαζευτούνε οι όγκοι των σκουπιδιών, πάλι θα έχει δίκιο να παραπονιέται ο δημότης. Μερικές φορές μπορεί να μας ξεφεύγουν κάποια πράγματα, αλλά μία, δύο, τρεις κάποια στιγμή τα αντιλαμβανόμαστε και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να εργαστούν, θα ξεσκεπαστούν. Το θέμα είναι ότι για εμένα ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να σέβεται αυτό που κάνει και να το κάνει υπεύθυνα. Είτε είναι για λίγο χρόνο, όπως σας είπα, που είναι για λίγο χρόνο, είναι κρίμα αυτό. Είτε είναι για μόνιμα, αυτό.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ: Ευχαριστώ πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ κορίτσι μου. Σου εύχομαι και σε ανώτερα, πραγματικά εύχομαι να γίνεις μία Στάη. Σε όλους εύχομαι τα καλύτερα παιδιά, να είστε καλά.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ: Μία τελευταία ερώτηση.

ΚΥΡΙΚΛΙΔΟΥ ΕΥΗ: Αναφέρατε πριν ότι προσλήφθηκαν άτομα της Αστυνομίας και υπάρχουνε και εδώ στην πλατεία του Ευόσμου και προσέχουν με κάποιον τρόπο τα περιστατικά που γίνονται και ελαττώθηκαν. Έχετε σκεφτεί να προσληφθούν επίσης άτομα για να μπουνε σε στενάκια, τα οποία δεν έχουν φως, και γίνονται στόχος όταν περνάει κάποιος μικρότερης ηλικίας, στην ηλικία μας, που θα μπορούσε να γίνει κάποιο περιστατικό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να προσλάβουμε άτομα σαν φύλακες σε δρόμους, γιατί δεν μας το δικαιολογούνε σαν υπηρεσία αυτό. Ζητήσαμε όμως παραπάνω Δημοτική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία έχει δεκαέξι άτομα νομίζω και ζητήσαμε άλλα έξι τουλάχιστον, τόσα μας δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε. Η Δημοτική Αστυνομία όμως δεν έχει ποινικό ρόλο, δηλαδή δεν μπορεί να πιάσει κάποιον, ο οποίος κλέβει. Μπορεί με την παρουσία της να λειτουργεί αποτρεπτικά, γιατί αν κάποιος βλέπει κάποιον με στολή θα πει ότι δεν μπορώ εγώ να πάω να κλέψω την τσάντα της κυρίας. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να επέμβει ποινικά, όπως έχει η Αστυνομία. Είναι υποχρέωσή μας, επίσης, αυτό που είπατε. Όχι να βάλουμε φύλακες, να εξασφαλίσουμε καλύτερο φωτισμό στους δρόμους, που έχουμε προβλήματα σε πολλούς δρόμους, να βάλουμε κάμερες –και αυτό έχει ξεκινήσει– βάζουμε κάμερες. Εδώ ο χώρος πίσω από το Δημαρχείο δυστυχώς είναι χώρος που συμβαίνουν διάφορες πράξεις παραβατικότητας και έχουμε παράπονα και απ' τους κατοίκους. Θα

βάλουμε κάμερες, γιατί μπορεί κάποιος να περιπολήσει στην μπροστά μεριά και πίσω να γίνονται τα αίσχη. Οπότε είναι αδύνατο ανά πάσα στιγμή κάποιος να παρακολουθεί το τι γίνεται μέσα σε ολόκληρες γειτονίες του Δήμου. Πρέπει να βάλουμε καλύτερο φωτισμό και τοποθέτηση καμερών σε κάποια σημεία. Για παραπάνω προσωπικό, για να πάρουμε για να φυλάνε στους δρόμους, δεν μπορούμε. Δημοτική Αστυνομία, ναι, με τον ρόλο τον αποτρεπτικό, αλλά η Δημοτική Αστυνομία κυρίως ελέγχει τα παρκαρίσματα, τις παραβάσεις των μαγαζιών, τις παραβάσεις των αυτοκινήτων, αυτά.

ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ: Μία τελευταία ερώτηση.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ: Μία τελευταία ερώτηση θα κάνω, δεν θα σας κουράσω πολύ. Γενικά εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό το θέμα με την πράσινη ανάπτυξη και ειδικά αυτό που είπατε με τον πράσινο δρόμο που θα κάνετε. Έχετε ορίσει ημερομηνίες ή θα γίνει σε κοντινό χρονικό διάστημα αυτό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα master plan, δηλαδή έχει ένα κεντρικό σχέδιο πολύ χονδρικό, το οποίο παρουσιάζει το έργο. Έχουμε κάνει νύξη στην κυβέρνηση, θέλει χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει μία διαδικασία, γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα και πολύ χρόνο. Δηλαδή, γεροί να είμαστε, θα το χαρείτε πιο πολύ εσείς, παρά εμείς. Θα χρειαστεί τουλάχιστον εφταετία, αλλά έχουμε υποχρέωση να κάνουμε κάτι καλύτερο, όχι για εμάς, μεγαλώνοντας, για εσάς πιο πολύ που είσαστε παιδιά μας.

ΣΟΦΙΑ: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ: Θα ήθελα κι εγώ να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, για την καλή τους διάθεση, για το γεγονός ότι όλα πήγαν μία χαρά και για το ενδιαφέρον τους. Και βεβαίως για ακόμη μία φορά εσάς, κ. Μανδαλιανέ, για την ειλικρινή συνέντευξη που μας δώσατε, που μιλήσατε έτσι απλά στα παιδιά και νομίζω ότι καταλάβανε αυτό ακριβώς που θέλατε να μεταδώσετε και για την ευκαιρία βεβαίως να βρεθούμε εδώ. Να είστε καλά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά και μία καλή ζωή, όπως τη γουστάρετε, όπως τη θέλετε. Όπως είπαμε. Εντάξει; Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους καθηγητές, να είστε καλά, καλές γιορτές.