

Γυμνάσιο Μοχού Ηρακλείου

«τα μικρά...τα μέγιστα»

Το Γυμνάσιο Μοχού Ηρακλείου, με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, συμμετέχει σε δράσεις, προγράμματα και πρακτικές που τα προάγουν. Στο πλαίσιο αυτό και στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ' γυμνασίου οι μαθητές μελετούν τη Φύση και τις ομορφιές της, συνειδητοποιούν πως τα «μικρά» και «ασήμαντα» αυτής είναι τα μέγιστα της ζωής, γράφουν ποιήματα και μαντινάδες, κατασκευάζουν video, συνεργάζονται με το 1^ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας Ευβοίας, τους μαθητές του 2^{ου} τμήματος και την υπεύθυνη εκπαιδευτικό του, κυρία Μπασούκου Αγγελική.

Το υλικό που μας στέλνει το 1ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας αποτελεί μέρος των εργαστηρίων δεξιοτήτων σχετικό με το νερό. Εμείς εστιάζουμε στο ποίημα που ακολουθεί!

ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΑΙΡΟΜΑΙ

Χαίρομαι για το παιχνίδι
με τον ήλιο στην αυλή
Χαίρομαι για την βροχούλα
που ποτίζει όλη τη γη
Χαίρομαι και για το χιόνι
που γεμίζει τη πηγή



Χαίρομαι για το ποτάμι
που στη θάλασσα τροχάδην
τρέχει-τρέχει να χυθεί
Χαίρομαι γιατί ο κόσμος
με σοφία έχει φτιαχτεί
...και τη γη θα προστατεύω
και αυτή για να χαρεί!!

Μέρος των δικών μας εργασιών μπορείτε να δείτε στο video που έχει αναρτηθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://video.sch.gr/asset/detail/j2hvQleHZLQfDibhlcYDTrLT>

Συμμετείχαν οι μαθητές του 2^{ου} τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ερέτριας Ευβοίας και οι μαθητές του γυμνασίου Μοχού: Πασχαλίδης Γιώργος, Περάκη Μαίρη, Ρέκα Διονύσης, Σαλούχα Νικόλ, Σπυριδάκης Αντώνης, Ταφάνι Αντριάνο, Χαλίλι Ερμέλα.

Μαζί τους οι εκπαιδευτικοί, Μπασούκου Αγγελική (ΠΕ60) και Φραγκομανώλη Σταυρούλα (ΠΕ02)