

Νικόλαος ΤσορνατζόπουλοςΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΕΛ. 71ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΙΛΑΕΙ! ΑΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΟΝΜΕ!

Ο αναγνώστης αυτού του άρθρου ίσως περιμένει να διαβάσει κάτι διαφορετικό εκτός των καθημερινών και μόνιμων για δεκαετίες προβλημάτων ενός σχολείου. Θα νομίζει ότι και εμείς όπως και τόσοι άλλοι θα του μιλήσουμε για την ισοτιμία των μαθητών και ίσως και για την επικοινωνία του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Αυτά όμως είναι προβλήματα πάντα άλυτα διότι προέρχονται αρχικά από την παιδεία και την ανατροφή που λαμβάνει κάποιος από την οικογένειά του. Εγώ θα μιλήσω για προβλήματα ελλείψεως υποδομών στον χώρο μας.

Δεν είναι μόνο το, ότι η κοινωνία καθημερινά παρουσιάζει παθογένειες οι οποίες βάζουν αμφιμ και τη εσωτερική ακεραιότητα των μαθητών σε κίνδυνο. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες ελλείψεις στο σχολείο μας οι οποίες απομαλύνονται στην καθημερινότητά μας. Αρχικά ο έλεγχος της βιβλιοθήκης από το κεντρικό του κτιρίου που είναι πάντα επιβαρυντικό και μια πλειάδα άλλων ζητημάτων. Ο έλεγχος με υλικό υπόδημα παραμορφώνεται, θα πρόσφερε μια σχετική ασφάλεια. Δημιουργία χιμείου οργανωμένου για να δε φύσει και χιμείο πείραμα. Οργανωμένη βιβλιοθήκη στην οποία θα μπορούσαν να πηγαίνουν οι μαθητές για να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να τρέχουν κάθε είδους πρόγραμμα χωρίς κώλυμα. Τεράστιο και οργανωμένο προαύλιο ώστε οι μαθητές να μπορούν τόσο να αθλούνται όσο και να απολαμβάνουν ουσιαστικά, το διάλειμά τους. Σε κάθε αίθουσα διαδραστικός πίνακας για την ευκολότερη κατανόηση των μαθημάτων. Όλα αυτά φαντάζουν μακρινά βέβαια και απραχματοποίητα. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το σχολείο να γίνει πιο ανθρώπινο;

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κονδύλια ευρωπαϊκά τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν ώστε να δημιουργηθούν υποδομές και να οργανωθούν σχέδια τα πάντα. Πιστεύουμε πως και εμείς οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούσαμε μέσα από οργανωμένες επιβιβάσεις φυσικές ή διαδικτυακές να πείσουμε υπουργείο αλλά και τοπικούς φορείς να διαθέτουν μεσαίου μεγέθους χρηματικά πακέτα για να δημιουργηθούν όλες αυτές οι υποδομές. Αν γίνει η αρχή όλα μπορούν να συμβούν.

Πιστεύω ότι ο αναγκασμός θα βρεί τις προτάσεις μου λογικές και απλές για να εφαρμοστούν άμεσα. Αλλά και πολύ αποτελεσματικές! Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή έχουν τις πιο απλές λύσεις. Αρκεί να υπάρχει θέληση!

Εξαιρετικό!

Άρθρο του
Νικόλαου
Τσορκιατζόγλου