

## Η Χώρα μας

**A**ν η Ελλάδα ήταν πρόσωπο, σίγουρα θα ήταν γυναίκα, για την οποία γίνεται λόγος σε πολλές χώρες καθημερινά. Προκαλεί σε όλη την οικουμένη μεγάλο θαυμασμό είτε λόγω της πλούσιας ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της είτε λόγω των αδιάκοπων και ηρωικών αγώνων της απέναντι σε βάσανα και κατατρεγμούς που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν αλλά και στις μέρες μας.

Το όνομά της συζητιέται και ακούγεται σε όλα τα μέρη της γης, διότι οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύει, όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η ισότητα και η ανθρωπιά, αποτελούν θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εχέγγυα της ειρηνικής συνύπαρξης και της προόδου όλων των λαών. Δεν λείπουν όμως και αυτοί που υποτιμούν τη χώρα μας, φθάνοντας μάλιστα στο σημείο να καταφέρονται εναντίον της με ανοίκειο τρόπο, καθώς αγνοούν τη συνεισφορά της, όχι μόνο στις παραπάνω πανανθρώπινες αξίες, αλλά και στις επιστήμες και στα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία διευκολύνουν μέχρι σήμερα τη ζωή μας.

Αν αναρωτηθεί κανείς ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της χώρας μας, με σιγουριά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι το πράσινο, το οποίο συμβολίζει την ελπίδα! Η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον πάντοτε συντροφεύει την Ελλάδα, ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς με μεγάλες αντιξοότητες και ανυπέρβλητα εμπόδια!

Εάν θέλαμε να την παρομοιάσουμε με ζώο, σίγουρα θα έμοιαζε με σκύλο, που συμβολίζει ήδη από την ομηρική εποχή την ακλόνητη πίστη, την αφοσίωση και την αγωνιστικότητα. Στη διάρκεια των αιώνων οι Έλληνες ήταν πιστοί και αφοσιωμένοι στα ιδεώδη, τα ιδανικά και τις αξίες τους, υπερασπιζόμενοι με πάθος την ταυτότητά τους και την ελευθερία τους απέναντι σε κάθε βαρβαρότητα των ξένων κατακτητών. Έχυσαν ποτάμι το αίμα, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, για την υπεράσπιση της ευλογημένης πατρίδας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις



μάχες των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα, τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, την ηρωική επανάσταση του 1821, την αντίσταση κατά των ναζιστών της Γερμανίας και των φασιστών της Ιταλίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο!

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν τη χώρα που αποκαλείται Ελλάδα. Ως Έλληνες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία και το παρελθόν μας. Σκοπός είναι να διατηρήσουμε όσα κληρονομήσαμε και να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι, εάν έχουμε πίστη στα ιδεώδη και τις αξίες των προγόνων μας, θα ανακάμψουμε για άλλη μια φορά και θα ανεβούμε ξανά στο βάθρο της οικουμένης, όπως μας αξίζει!

Αναστασία Παπαδάκου

### «Ποια είμαι;»

**Α**γαπητέ αναγνώστη,  
Πρώτα από όλα θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ξοδεύεις λίγο από το χρόνο σου για να διαβάσεις αυτό το άρθρο, μα σου υπόσχομαι πως αξίζει κάθε δευτερόλεπτο. Σήμερα θα ήθελα να σου πω κάποια πράγματα για τον



εαυτό μου και την ιστορία μου. Φαντάζομαι, θα αναρωτιέσαι ποια είμαι. Δε θα σου πω το όνομά μου, αλλά είμαι σίγουρη πως μετά από όσα θα ακούσεις θα το καταλάβεις από μόνος σου. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Κάποιοι θα έλεγαν πως δεν υπάρχω, μα εγώ υπάρχω μόνο για εκείνους που μπορούν να με καταλάβουν. Αν με ρωτήσεις που γεννήθηκα, τότε η απάντηση είναι απλή. Γεννήθηκα στην πανέμορφη Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά το πότε, γεννήθηκα πριν πάρα πολλούς αιώνες, στα χρόνια του Περικλή και του Αριστοτέλη. Η ιστορία μου είναι μεγάλη, όμως δεν έχει έρθει ακόμα στο τέλος της και εξαρτάται από εσένα αν θα συνεχιστεί. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος που να μην ξέρει το όνομα μου. Δυστυχώς, όμως, πέρα από ωραίες εποχές, έχω περάσει και άσχημες. Έχω ταπεινωθεί και ξεφτιλιστεί άπειρες φορές από ασυναίσθητους ανθρώπους και για κακή μου τύχη αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Βλέπεις αγαπητέ μου αναγνώστη, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δε θα έπρεπε να

υπάρχω, μα χωρίς εμένα το μόνο που κυριαρχεί είναι το χάος. Εκτός όμως από αυτούς που θέλουν να μου κάνουν κακό, υπάρχουν και άνθρωποι που αφιερώνουν τόνους μελάνι και αν χρειαστεί είναι διατεθειμένοι να δώσουν και τη ζωή τους για μένα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πραγματικά πόσο σημαντική είμαι. Και πιστεύω ότι πλέον και εσύ κατάλαβες και πόσο σημαντική είμαι, αλλά και ποια είμαι. Δεν θα σε κουράσω άλλο, σε ευχαριστώ και πάλι που κάθισες να με ακούσεις και είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε.

Σε χαιρετώ,

**Δημοκρατία**

Βασιλική Σουχλέρη

### Η προσφυγιά

**Σ**τη χώρα μας συχνά έρχονται πρόσφυγες. Το φαινόμενο της προσφυγιάς οφείλεται στους πολέμους που γίνονται και οι οποίοι εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Όταν



όμως φτάνουν σε μια ξένη χώρα με την πίστη ότι θα ζήσουν πιο ειρηνικά και καλύτερα, έρχονται αντιμέτωποι με τον εκφοβισμό και τον ρατσισμό. Οι περισσότεροι γηγενείς συμπεριφέρονται άσχημα στους πρόσφυγες είτε για το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών τους είτε για τον τρόπο που ντύνονται. Επίσης, κάποιοι μπορεί να τους κοροϊδεύουν και για την μητρική τους γλώσσα, αφού δεν έχουν συνηθίσει να την ακούνε. Θα σας άρεσε να γινόταν πόλεμος στη χώρα σας και να γινόσασταν πρόσφυγες; Τι γνώμη θα είχαν οι άλλοι και πως θα σας αντιμετώπιζαν; Έχετε σκεφτεί ποτέ πώς νιώθουν οι πρόσφυγες; Γιατί να φεύγω από την πατρίδα μου ξαφνικά, λόγω απρόσμενου πολέμου, γιατί να με κοροϊδεύουν για το χρώμα μου, τον τρόπο ντυσίματος και για τη γλώσσα μου; Εγώ επέλεξα να φύγω από εκεί; Όχι ... σκέφτονται οι πρόσφυγες. Στη σημερινή εποχή λοιπόν οι άνθρωποι που γίνονται πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε οτιδήποτε κάνουν, ακόμα και στον τρόπο ζωής που εξαναγκάζονται να ζήσουν. Πώς θα αντιμετωπίζατε έναν νέο τρόπο ζωής, με καταναγκασμούς, εάν ήσασταν στη θέση τους;

## Στερεότυπα των δύο φύλων

**Α**γαπητό μου Ημερολόγιο,  
Σήμερα έζησα την ίδια κατάσταση! Γυρίζοντας στο σπίτι περίμενα με ανυπομονησία να ανακοινώσουν στους γονείς μου τον βαθμό που πήρα στο διαγώνισμα των μαθηματικών, αλλά ... πάλι η ίδια μέτρια αντίδραση! Όμως στον Στέφανο; «Μπράβο Στέφανε!!! Συγχαρητήρια!!! Πιστεύουμε σε εσένα!!!». Και είχε και συνέχεια ... Όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα η μαμά καθαρίζει το σπίτι. Μάντεψε ποιος βοήθησε! Ο Στέφανος έπρεπε να βγει έξω με τους φίλους του για να δουν τον αγώνα ποδοσφαίρου. Έχω βαρεθεί την ίδια άθλια κατάσταση. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η μεγάλη διάκριση ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια; Γιατί πρέπει τα αγόρια να προχωράνε στη ζωή τους και τα κορίτσια να μένουν σπίτι; Θα αποδείξω σε όλους ότι αξίζω και θα γίνω καλύτερη από τον Στέφανο. Όμως, επειδή η μαμά μου είναι κουρασμένη, θα την βοηθήσω στις δουλειές του σπιτιού κι ας μη με στηρίζει αυτή στις επιλογές μου.

Δική σου

Όλγα Μπατσάκη

**Α**γαπημένο μου Ημερολόγιο,  
Σήμερα για μια ακόμη φορά η μαμά μάς παρακάλεσε να σφουγγαρίσουμε την κουζίνα. Εγώ δεν μπορούσα να την βοηθήσω, γιατί διάβαζα ένα βιβλίο επιστημών και ο Στέφανος, ο οποίος ξεγλίστρησε με την πεζή ατάκα «Τα κορίτσια είναι καλύτερα στο καθάρισμα», έπαιζε με το κινητό του. Έτσι, εγώ αναγκάστηκα να αφήσω το βιβλίο για να ασχοληθώ με τη σφουγγαρίστρα. Δεν είναι δίκαιο! Θέλω και εγώ να αφιερώσω χρόνο στις επιστήμες μου, μου αρέσει να διαβάζω και να ασχολούμαι με πειράματα και μελέτες, όπως κι ο Στέφανος. Οι δάσκαλοι λένε πως μπορώ με άνεση να γίνω μια λαμπρή επιστήμονας, αντιθέτως η μαμά μου λέει ότι αυτά δεν είναι για κορίτσια. Αισθάνομαι τόσο παραμελημένη και αδικημένη, η χειριστικότητα και αναγκαιότητα με έχουν καταβάλει. Γιατί όλο «πρέπει και πρέπει», γιατί ο καθένας να μην μπορεί να χαράξει το δικό του μέλλον, είναι άδικο. Ο Στέφανος μπορεί να κουράζεται, να διαβάζει, να μελετά, να ονειρεύεται. Εγώ γιατί όχι, γιατί πρέπει να ασχολούμαι μόνο με μια κουζίνα και μια σκούπα, γιατί πρέπει να κάνω τα πάντα για να ευχαριστήσω το αρσενικό φύλο χωρίς να ευχαριστώ εμένα. Εξάλλου, η Maria

Teresade Filippis, πρώτη σε αγώνες φόρμουλας, η Katrin Jonson επιστήμονας της NASA, οι καλύτεροι μάγειρες άντρες. Δεν αντέχω άλλο σε αυτόν τον κόσμο γεμάτο στερεότυπα.

Λυγερή Λαδοπούλου

**Α**γαπητό Ημερολόγιο,  
Τώρα τελευταία έχω αρχίσει να νιώθω μειωμένη από τους γονείς μου. Τις προάλλες για παράδειγμα έλεγα στη μητέρα μου πόσο πολύ μου αρέσει η έκθεση και τα αρχαία και πως σκοπεύω να κινηθώ στον θεωρητικό τομέα. Μάντεψε τι μου είπε! Μου είπε πως δεν φτάνει να μου αρέσει κάτι, αλλά να μπορώ και να το κάνω! Και μου είπε επίσης ότι δεν είμαι καλή σε αυτά τα μαθήματα αρκετά, ώστε να γίνω φιλόλογος, που τόσο μου αρέσει το επάγγελμα αυτό. Πληγώθηκα πολύ με τα λόγια της και, όταν στράφηκα στον μπαμπά μου, είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μόλις ο Στέφανος είπε στη μαμά πως θέλει να γίνει φυσικός, ξέρεις τι του απάντησε; «Πολύ καλή ιδέα αγόρι μου, μιας και είσαι τόσο καλός στη φυσική». Αν ήταν καλός θα το άφηνα να περάσει, αλλά δεν είναι! Στα διαγωνίσματα σχεδόν δεν πιάνει τη βάση, ούτε διαβάζει.



Μια άλλη φορά η μαμά μάς έβαλε να κάνουμε γενική καθαριότητα, εγώ και ο Στέφανος. Γκρίνιαξα λίγο, αλλά αμέσως ξεκίνησα, ενώ ο Στέφανος το μόνο που είπε ήταν «Τα κορίτσια είναι καλύτερα στο καθάρισμα» και ξεγλίστρησε. Αλλά το χειρότερο είναι πως οι γονείς μου συμφώνησαν με αυτό! Αισθάνομαι αδικημένη και θυμωμένη, όχι μόνο με τον Στέφανο, αλλά και με τους γονείς μου. Τι θα έπρεπε να κάνω. Τέλος πάντων, βράδιασε και πρέπει να κοιμηθώ.

Κατερίνα Καππάκου