



Θα έλεγες κανείς πως η αγάπη είναι ένα ενδιαφέρον και όμορφο συναίσθημα. Αρκετοί έχουν περάσει το "στάδιο" να ερωτευτούν, άλλοι συνεχίζουν παρά τις απογοητεύσεις και άλλοι σταματάνε, μπορεί για ένα διάστημα, μπορεί και για πάντα.

Μπορεί εμείς οι νέοι ή ακόμα και ενήλικες να λέμε συχνά "Σ' αγαπώ" αλλά τι πραγματικά εννοούμε όταν το λέμε; Πως το δείχνουμε ακριβώς;

Ο καθένας από εμάς έχει έναν μοναδικό τρόπο να δείχνει αγάπη και σεβασμό στον άλλον. Ένας καλλιεργημένος θα έλεγα άνθρωπος, έχει μοναδικούς τρόπους να δείξει ότι σε αγαπάει. Πολλοί από εμάς,



μπορεί να έχουμε αυτές τις εφηβικές σχέσεις
αλλά να μην τις παίρνουμε τόσο στα
σοβαρά, να κάνουμε ανόητα πράγματα και
να μην είναι αληθινά τα "σ' αγαπώ" μας.
Δηλαδή, να παίρνουμε έτσι δωράκια, να λέμε
πόσο πολύ λατρεύουμε ο ένας τον άλλον,
όμως όταν έρθει στην μέση ένας τσακωμός,
να χαλάσουν όλα. Γιατί; Επειδή είμαστε
ακόμα παιδιά, δεν έχουμε ωριμάσει αρκετοί
εντελώς, για να πούμε "Ναι, μπορώ να κάνω
μια σχέση, και να βάλω το μυαλό μου να
σκεφτεί ώριμα".

Μπορεί να ακούγομαι σκληρή ή λάθος σε
άλλους, άλλοι να συμφώνουν. Όμως, εγώ
πιστεύω ότι ένας άνθρωπος εάν αγαπήσει
πραγματικά, εκτός από πράξεις και γλυκά
δώρα που όλοι ξέρουν να κάνουν, δεν έχουν
ιδιαιτέρη σημασία αυτά. Σημασία έχει, ο
άνθρωπος να είναι δίπλα στο πρόσωπο που
αγαπάει. Να είναι δίπλα του στην κάθε του
στιγμή, να το καθησυχάσει, να του
επιβεβαιώσει όλες τις αμφιβολίες και τις

σκέψεις. Γιατί, ξάν πραγματικά αγαπάς κάποιον αληθινά, ξίσαι δίπλα του σε κάθε του στιγμή.

Και ξάν αγαπιούνται πραγματικά δεν γίνεται να χωριστούν. Μόνο ένα πράγμα θα τους χωρίσει, το οποίο είναι ο θάνατος.



