

Χέλι Δανάκι
Χέλι Δανάκι πι πλάζες,
και την άνοιξη
μού την έφερες.

Ελά αγαπίτσανα σε πάρω
τις φερούγες σου να αγιάζω
και να δω χρυσά φερούγες
κωισσάντινο

Το καλοκαίρι το διαπρένω
παίζω, τρέχω και χορεύω.
Κι όταν έρθουν τι παιδιά
παίρνω φόρα για δουτιά.

Ανδριάννα

Το πρώι σαν ξεκινάω,
Όλο το χαλά μου ρουφάω
σαν Πηγάινω στο σχολείο,
Τρέχω, παίζω, χέλω. Παναγιώτης Σ.

Πες ο υς, πες ο αλλος
να, να σαματάς μεγάλος.

Τοσες λέξεις από «ρο»
που τω θρηκαν υπερία
Ιωάννα

Η Πόλη μου

Μεσ την πόλη τη δική μου
Είναι όμορφη η ζωή μου
Εχει όμορφα σπιτάκια
και χαρούμενα παιδάκια

Ο στα δέντρακια τα ψηλά
Κεραί' δούνε τα πουλιά
και στις υραίες παραλίες
κορυμάνε οι κυρίες.

Νεβίλη

Θέλω να έχουμε ειρήνη,
Θέλω να έχουμε χαλ'νη
Θέλω να έχουμε χαρά μεσ την καρδιά
Χαρά για όλον τον κόσμο τα παιδιά.

Θέλω αγάπη

Θέλω ειρήνη

Θέλω να ζούμε ειρηνικά
και πάντα αρμονικά.

Θανδάνης

Καλοκαίρι

ἤρθε πάλι το καλοκαίρι,
τον ήλιο να μας βέρει,
από τις τρεις το μεσημέρι,
παγωτό να κρατάμε στο χέρι.

Στη θάλασσα να πηγαίνουμε
και δύσκολα να βγαίνουμε,
παιχνίδια να παίζουμε συνεχώς
για να μας βύχει ο καημός.

Στο σχολείο τέλεια περνώ
τραγουδώ και γελάω
παίζω με τις φίλες μου και ηρώ
το σχολείο παράπολό αγαπώ.

Τα μαθήματα μου αρέσουν
πιο πολύ η ζωγραφική
αλλά μ'αρέσει και η γλώσσα
όσο η γυμναστική.
καλλις

Καποτε, στη ζωή
ήθελα να ήμουν καλλιγράφι
μα αν δεν ήμουνα πουλί
θα ήθελα να ήμουν απόλα γιατί...

και εσύ μητέρα μου καλή
δώσε μου μια συμβουλή
ώστε να γίνω ότι έχω ονειρευτεί
και να σ' αγαπώ πολύ.
Μελίνα

Φιλοφρόνια μου καλά
σε λίγο κλείνουν τα σχολεία,
και εμείς θ' αποχωριστούμε
όμως σύντομα θα ξαναβρεθούμε.

Ραντεβού στην παραλία
μακριά απ' τα βιβλία
με κέρλι και πολλή χαρά
και βέβαια πολλά παιχνίδια.
Παναγιώτης Β.