

# 9 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Φασισμού, σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τον φασισμό και θα πούμε γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιστέκονται σε κάθε μορφή του.

Ο φασισμός είναι η ριζοσπαστική ακροδεξιά υπερεθνικιστική ιδεολογία και πολιτική πρακτική που έχει ως στόχο να θέσει το έθνος, το οποίο ορίζει βάσει αποκλειστικών βιολογικών, πολιτισμικών και ιστορικών όρων, υπεράνω κάθε άλλης αξίας και να δημιουργήσει μια κινητοποιημένη εθνική κοινότητα.

Προτείνει έναν ολοκληρωτικό τρόπο διακυβέρνησης, από έναν συγκεκριμένο αρχηγό ο οποίος θα συνενώσει όλες τις τάξεις σε ένα Έθνος, το οποίο ορίζεται ως το «ανώτερο» με προορισμό να κυριαρχήσει στα άλλα, «κατώτερα» έθνη και φυλές.

Το φασιστικό σύστημα συνήθως διοικείται από έναν δικτάτορα που επιβάλλει πράγματα στους πολίτες παρά τη θέλησή τους και, μέσω πράξεων βίας και αυστηρής νομοθεσίας, καταστέλλει τυχόν ενάντιες κινητοποιήσεις.

Ο φασισμός είναι μια ιδεολογία συνυφασμένη με τον ρατσισμό, το εθνικό και φυλετικό μίσος, την τυφλή πίστη και υπακοή στην ιεραρχία. Το απέδειξε ιστορικά με τα τεράστια κλίμακας εγκλήματα, τα οποία μάλιστα βιομηχανοποίησε, αξιοποιώντας τις τεχνικές γνώσεις που κατείχε και δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές.

Είναι ο φασισμός που φόρτωσε 11 εκατομμύρια άμαχους και τους κουβάλησε στη Γερμανία για να τους κάψει στους φούρνους! Ο συμψηφισμός του με οτιδήποτε άλλο τον αθρώνει, τον ξεπλένει και τον κανονικοποιεί.

## Χαρακτηριστικά κινητήρια πάθη του Φασισμού



- Μια αίσθηση έντονης κρίσης που δεν μπορεί να επιλυθεί εφαρμόζοντας παραδοσιακές λύσεις.
- Η ανωτερότητα της ομάδας προς την οποία έχουμε υποχρεώσεις, που υπερβαίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα ατομικό ή καθολικό, και η υποταγή του ατόμου σ' αυτήν.
- Η πεποίθηση πως η ομάδα στην οποία ανήκει κάποιος αποτελεί το θύμα.
- Ο φόβος για ενδεχόμενη παρακμή της ομάδας από τις διαβρωτικές επιπτώσεις που ασκεί ο ατομικιστικός φιλελευθερισμός και οι ξένες επιρροές.
- Η ανάγκη για συντονισμένη οργάνωση μιας «πιο καθαρής κοινωνίας» με κοινή συναίνεση, αν είναι δυνατόν, ή με βίαιο αποκλεισμό, αν είναι απαραίτητο.
- Η ανάγκη να ασκείται η εξουσία από φυσικούς αρχηγούς (μόνο άνδρες) σε μια ιεραρχία η οποία θα καταλήγει σε έναν εθνικό ηγέτη που θα ενσαρκώνει το πεπρωμένο της ομάδας.
- Η ομορφιά της βίας και η αποτελεσματικότητα της θέλησης, όταν εξυπηρετούν την επιτυχία της ομάδας.
- Το δικαίωμα που έχει ο εκλεκτός λαός να επιβάλλεται στους άλλους χωρίς να περιορίζεται από κανενός είδους ανθρωπινό ή θεϊκό νόμο.

# Πολεμάμε την ημιμάθεια, πολεμάμε τον Φασισμό



Δυστυχώς όμως, ο Φασισμός δεν τελειώνει έτσι απλά, επειδή μπήκαν στη φυλακή κάποιοι φασίστες ή επειδή τους καταδίκασε η ιστορία. Είναι ευθύνη του εκάστοτε κράτους να επενδύει στην καλλιέργεια συνειδητοποιημένων πολιτών και ορθά ενημερωμένων ψηφοφόρων, ιδιαίτερα των νέων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις εκείνες που οι νέοι ψηφίζουν αυτό που παραδοσιακά ψηφίζει η οικογένειά τους ή που κρίνουν βάσει της «μαγκιάς» ή της «εικόνας» που δήθεν πουλά η κάθε παράταξη. Και αν δεν μπορεί κάποια επίσημη αρχή του κράτους μας να ασχοληθεί με την πολιτική εκπαίδευση των μελλοντικών ψηφοφόρων, ελπίζω να βρεθούν ιδρύματα ή ανεξάρτητοι φορείς που θα σχεδιάσουν τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν ότι κρατάνε το μέλλον τους στα δικά τους χέρια.

Πηγές:

*Τι είναι φασισμός; (ti-einai.gr)*

Φασισμός - Βικιπαίδεια (wikipedia.org)

<https://www.kathimerini.gr/>

[https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site\\_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/nazismos/0\\_7nazismos.pdf](https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/nazismos/0_7nazismos.pdf)

Θανάσης Σκούρας

Σωτήρης Ζάχος