

## ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ;

Σκέψεις με αφορμή το κείμενο «Ο φτωχός και τα γρόσια»...



Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η ευτυχία συνδέεται με το χρήμα, τη δόξα και γενικά με την πολύ πλούσια ζωή. Όμως, για εμένα ευτυχία σημαίνει να έχεις μόνο ό,τι χρειάζεσαι και όχι τα πάντα. Γιατί ο άνθρωπος, όταν τα έχει όλα, γίνεται άπληστος και αναζητά συνεχώς κι άλλα. Ευτυχία λοιπόν είναι να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπούν και όσα υλικά αγαθά έχεις ανάγκη. Ευτυχία είναι στιγμές και εικόνες που μπορεί μην ξεχάσεις ποτέ .

Ρωμανού Νικολέτα

Η γνώμη μου είναι ότι οι περισσότεροι πλούσιοι άνθρωποι πιστεύουν στην ευτυχία που φέρνουν τα χρήματα. Η πλειοψηφία όμως των απλών ανθρώπων πιστεύει πως ευτυχία στη σημερινή εποχή είναι να μπορείς να ανταπεξέλθεις με όσα χρήματα έχεις αλλά και να περνάς ωραία με άτομα που αγαπάς και σε αγαπάνε! **Η ευτυχία δεν αγοράζεται!** Ευτυχία στη ζωή σου φέρνουν τα χρήματα που χρειάζεσαι πραγματικά και τα αξιοποιείς σωστά.

Παναγιώτου Ευγενία



Κατά την γνώμη μου, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία της ζωής, απλά την διευκολύνουν. Η ευτυχία είναι η αγάπη, το να ξέρεις δηλαδή ότι έχεις άτομα που σε αγαπούν και σε υποστηρίζουν σε κάθε σου βήμα. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και με τα λίγα, αρκεί να έχουμε τους ιδανικούς ανθρώπους στην ζωή μας.

Σιμιτζή Βασιλική



Η άποψη μου είναι ότι τα χρήματα δεν φέρνουν ευτυχία, είναι απλά ένα μέσο που σου εξασφαλίζει άνετη διαβίωση. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας, στην οικογένεια μας, στους φίλους μας, δηλαδή σε όλους όσους αγαπάμε και μας αγαπούν.

Πίκουλα Αναστασία Κωνσταντίνα

!?!>?!

Το ερώτημα σχετικά με το αν τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία, έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά, τα χρήματα μπορούν να σου προσφέρουν άνεση, ασφάλεια και πρόσβαση σε ευκαιρίες που μπορεί μερικές φορές να συμβάλουν στην ευτυχία. Για παράδειγμα, μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, να επιτρέψουν ταξίδια ή να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Από την άλλη πλευρά όμως, επειδή η ευτυχία προέρχεται από τις σχέσεις, την οικογένειά μας, την αγάπη, τη στοργή, τη φροντίδα και εμπειρίες που δεν καθίσταται δυνατόν να αγοραστούν, πολλοί πλούσιοι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι. Αρκετοί μάλιστα αναφέρουν ότι οι πιο ευτυχισμένες στιγμές τους έχουν να κάνουν με σχέσεις και όχι με υλικά αγαθά. Για αυτό, κατά τη γνώμη μου, τα χρήματα δεν είναι πάντοτε πηγή ευτυχίας.

Ρούση Σταματίνα-Μαρία

