

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Α2 γράφουν για το νόημα των Χριστουγέννων, όπως οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται και το νιώθουν... Η αφορμή δόθηκε από το κείμενο της Λογοτεχνίας «Παραμονή Χριστουγέννων» που επεξεργάστηκαν στην τάξη...



Τα Χριστούγεννα είναι μια υπέροχη γιορτή, λαμπερή, φωτεινή, μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί η οικογένεια γύρω από το γιορτινό τραπέζι! Να μοιράσουν ευχές, δώρα, χαμόγελα και αγκαλιές!

Κατά την άποψη μου το νόημα των Χριστουγέννων το βρίσκει κανείς όταν περνά τις γιορτές με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του.

Όταν μπορεί να προσφέρει δώρα σε φίλους και συγγενείς!

Όταν είναι υγιής και χαρούμενος!

Τα Χριστούγεννα είναι για εμένα μυρωδιές κανέλλας και μπισκότου, είναι φωτισμένοι δρόμοι, χρυσά και κόκκινα στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι μουσική και κάλαντα, είναι γέλια παιδιών και δώρα!

Ο Χριστός γεννιέται αυτή την άγια νύχτα, γεννιέται μέσα μας σαν φως και αγάπη, σαν ευγνωμοσύνη για ό,τι έχουμε και ένα μεγάλο συγγνώμη σε όσους άθελά μας στεναχωρήσαμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σκεφτούμε μοναχικούς ανθρώπους, που η ζωή τους έχει φέρει δυσκολίες... μία ευκαιρία να βοηθήσουμε και να παρηγορήσουμε. Μία προσευχή, για να φύγει ο πόνος και η θλίψη από κάθε άνθρωπο, από κάθε παιδί!

Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα γεμάτα υγεία και αγάπη!

Σταυριανή Σταματοπούλου



Τα Χριστούγεννα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και της θρησκείας μου. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ένδειξη χαράς και αγάπης για ολόκληρο τον κόσμο.

Καλό θα ήταν να μην θέλουμε να βλάπτουμε μας συνανθρώπους μας.

Ο Θεός είναι η αγάπη.

Τηλέμαχος Δευτερέος

Για εμένα το νόημα των Χριστουγέννων είναι το γιορτινό κλίμα, η αγάπη και η οικογένεια. Είναι υπέροχο να βλέπεις την πόλη στολισμένη και να σου φτιάχνει τη διάθεση. Όταν ανταλλάσσουμε δώρα, αισθάνομαι τεράστια χαρά και ευτυχία που είμαι με τους αγαπημένους μου. Το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια να είναι αγαπημένη και να περνάει αυτές τις μέρες μαζί, γεμάτη με αγάπη και ευτυχία.

Φυσικά πρέπει να έχουμε αγάπη και για τους γύρω μας. Πρέπει να βοηθάμε τους συνάνθρωπους μας και να καταλαβαίνουμε τον πόνο του άλλου και την ανάγκη του για βοήθεια. Αυτό όμως δεν πρέπει να συμβαίνει μόνο τα Χριστούγεννα αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου. Μόνο με την αγάπη και την αλληλοκατανόηση μπορεί να γίνει καλύτερος ο κόσμος.



Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή της Χριστιανοσύνης, διότι γιορτάζουμε τη Γέννηση του Χριστού! Είναι μια γιορτή αγάπης, συμπόνιας και προσφοράς. Είναι όλα στολισμένα, φωτεινά κι όμορφα. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αφιερωμένη στην οικογένεια, καθώς είναι μια αφορμή να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί και να περάσουμε όμορφα.

Μυρσίνη Νασάκη

Το Χριστούγεννα είναι μία μαγική γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Δεν είναι μόνο θρησκευτική γιορτή που γιορτάζουμε τη Γέννηση του Χριστού αλλά και μη ευκαιρία, για να δείξουμε όλοι οι άνθρωποι την αγάπη και τη συμπόνια μας στους συνανθρώπους μας. Την περίοδο των Χριστουγέννων όλοι οι άνθρωποι γίνονται παιδιά και προσφέρουν απλόχερα την ευαισθησία και την υποστήριξή τους όχι μόνο στην οικογένειά τους αλλά και σε άλλους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και έχουν ανάγκη την στήριξή τους.

Τσιομπανούδης Κωνσταντίνος – Μιχαήλ

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο χαρούμενη περίοδος του χρόνου. Όλα είναι στολισμένα, ανταλλάσσουμε μεταξύ μας δώρα και περνάμε αυτή την μαγευτική περίοδο με την οικογένεια και τους φίλους μας. Το νόημα των Χριστουγέννων για μένα δεν είναι τα χρήματα. Τα χρήματα δεν φέρνουν απαραίτητα την ευτυχία. Μπορεί να μας κάνουν ευκολότερη την ζωή αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Αντίθετα, το πιο σημαντικό είναι η αγάπη, η χαρά, η ευτυχία, η γενναιοδωρία και η υγεία μας. Τέλος, στη γιορτή των Χριστουγέννων καλούμαστε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο μας αγάπη αλλά και υλικά αγαθά, για να τους ανακουφίσουμε από τις δυσκολίες τους χωρίς να περιμένουμε ανταμοιβή.

Κατέβα Αγγελική Ιωάννα

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας. Είναι μεγάλη γιορτή για τους χριστιανούς, διότι γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι μια ξεχωριστή μέρα κατά την οποία πολλές οικογένειες μαζεύονται περνώντας χαρούμενα και ευτυχισμένα.

Ζήκας Φώτης Λουκάς



Το νόημα των Χριστουγέννων είναι μια βαθιά υπενθύμιση της δύναμης, της αγάπης, της ενότητας και της ελπίδας. Είναι μια περίοδος που ξεπερνά τον χρόνο και τους τόπους, συνδέοντας όλους μας μέσα από την επιθυμία να προσφέρουμε και να μοιραστούμε. Τα Χριστούγεννα μάς καλούν να στραφούμε προς την ουσία της ζωής: την ανθρώπινη επαφή, τη φροντίδα και την καλοσύνη. Πρόκειται για μια γιορτή που μας εμπνέει να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη, να βοηθήσουμε τους λιγότερο προνομιούχους και να σταθούμε δίπλα σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Είναι η στιγμή που τα απλά πράγματα – ένα χαμόγελο, ένας ζεστός λόγος, μια πράξη καλοσύνης – αποκτούν ανεκτίμητη αξία.

Πάνω από όλα, τα Χριστούγεννα είναι η ευκαιρία να φωτίσουμε τις ψυχές μας και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο πιο ζεστό, πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο. Δεν είναι μόνο μια γιορτή, αλλά μια υπενθύμιση πως, αν θέλουμε, μπορούμε να φέρουμε φως και ελπίδα στις ζωές μας – όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά κάθε μέρα του χρόνου.

Ζέρβας Ιωάννης



Το νόημα των Χριστουγέννων για εμένα είναι η αγάπη και η προσφορά στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Πιστεύω πως είναι η πιο λαμπρή γιορτή του Χριστιανισμού, διότι συμβολίζει τη σωτηρία των ανθρώπων από τον Θεό, με την πράξη του να στείλει τον Υιό Του στη γη. Τέλος, σημαντικό για εμένα είναι να είμαι τα Χριστούγεννα με τους ανθρώπους που αγαπώ.

Ζάχου Μαρία Ιωάννα