

Χριστούγεννα στην Ευρώπη!!

Μαρία Καραγιαννάκη
Κωνσταντίνα Δήμου

Ελλάδα

- ▶ Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα φτιάχνουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα!! Την Πρωτοχρονιά ο Αι Βασίλης φέρνει τα δώρα στα παιδιά! Στα σπίτια στολίζουν Χριστουγεννιάτικα δέντρα και σε κάποια νησιά καράβια!! Την μέρα των Χριστουγέννων μαζεύεται όλη η οικογένεια και τρώει μαζί!!



Αγγλία

- ▶ Την Παραμονή των Χριστουγέννων, κρεμούν τα καλτσάκια τους στο τζάκι, στα πόδια του κρεβατιού ή στην πόρτα. Για να τα βρουν γεμάτα με μικρά δωράκια από τον Father Christmas, που τα ρίχνει από τη καμινάδα. Καθώς περνάει πετώντας με το έλκηθρο του, πάνω από τις στέγες των σπιτιών. Ένα άλλο έθιμο, το χριστουγεννιάτικο “κράκερ”. Είναι ένας κύλινδρος από χαρτόνι, τυλιγμένο με πολύχρωμο χαρτί, το οποίο περιέχει μικρά δωράκια, γλυκά και ένα γνωμικό ή μια πρόβλεψη για το μέλλον. Όπως αυτές των κινέζικων fortune cookies. Δύο άτομα τραβούν τις άκρες του, κάνοντάς το να σπάσει σε δύο άνισα κομμάτια. Όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο κομμάτι, κερδίζει και το περιεχόμενο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι εξαιρετικά δημοφιλές στη Βρετανία – λέγεται, μάλιστα, ότι γνωρίζει μεγάλη απήχηση στους κύκλους της βασιλικής οικογένειας. Όπου το περιεχόμενό του αντικαθίσταται από αντικείμενα μεγαλύτερης αξίας– συναντάται όμως και σε κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ και στον Καναδά.



Γερμανία

- ▶ Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπιτιών τους την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπιόνια και στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες φιγούρες, ενώ στον κήπο στολίζουν ένα αληθινό φυτεμένο έλατο με λαμπάκια. Επίσης, στη Γερμανία συναντάται συχνά το έθιμο του λεγόμενου *Adventskranz*. Πρόκειται για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στεφάνι. Στο στεφάνι απάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. ***Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κεριά παραπάνω, μετρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων.*** Δηλαδή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν ένα κεριά, την επόμενη βδομάδα δύο, την μεθεπόμενη τρία και τελικά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν τέσσερα κεριά.



Γαλλία

- ▶ Στη Γαλλία τα περισσότερα σπίτια έχουν Χριστουγεννιάτικο δέντρο και μια φάτνη!! Φτιάχνουν κέικ που έχει τη μορφή ενός κούτσουρου που ονομάζεται χριστουγεννιάτικος κορμός και στα γαλλικά *la Bûche de Noël*. Ο *Père Noël* (ο πατέρας των Χριστουγέννων), κατά τους Γάλλους ο Άγιος Βασίλης, δίνει τα δώρα του στις 24 Δεκεμβρίου!!



Ιταλία

- ▶ Η Stega Befana , κάτι σαν τον δικό μας Αι Βασίλης, είναι μια μάγισσα , η οποία πετά πάνω από την Ιταλία με μια σκούπα και μοιράζει δώρα στα καλά παιδιά και κάρβουνα στα άτακτα . Στη Νάπολη παραμονή Πρωτοχρονιάς , αξιοσημείωτο είναι το έθιμο να πετάνε τα παλιά τους έπιπλα από τα μπλκόνια.



Σουηδία

- ▶ Ανάβουν τα φαναράκια στους δρόμους και στολίζουν πλατείες, δέντρα, δρόμους και πεζοδρόμια. Στολίζεται ιδιαίτερα η κεντρική πλατεία και μικροπωλητές στρώνουν πάγκους για να πουλήσουν τοπικά προϊόντα, κασέρια γίδινα και σαλάμια ταράνδου! Ζεστό ρόφημα και χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια μοιράζει κάποιος τοπικός Σύλλογος.



Ολλανδία

- ▶ Τις ημέρες που ακολουθούν ο SinterKlaas γυρίζει όλη τη χώρα μαζί με τον βοηθό του τον Zwarten Piet (Μπλακ Πιτ ή Μαύρο Πιτ). Τα παιδιά στην Ολλανδία παίρνουν τα δώρα τους στις 5 Δεκεμβρίου. Τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα στολίζονται παντού αφού έχει φύγει από τη χώρα ο SinterKlaas.



Βέλγιο

- ▶ Το Βέλγιο μπαίνει στο Πνεύμα των Χριστουγέννων από νωρίς με την ημέρα του Sinterklaas και με τον πολύτιμο βοηθό του Zwarte Piet που μοιράζει τα δώρα από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά κρεμάνε τις κάλτσες των δώρων στο τζάκι και αφήνουν σανό και ζάχαρη για το άλογο του Sinterklaas.



