

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



Το δέντρο των Χριστουγέννων ή Χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα έθιμο το οποίο συναντάμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Πρωτοεμφανίστηκε τον 8^ο αιώνα μ.Χ. και αποτελεί σήμερα το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο, το οποίο το συναντάμε κυρίως στα σπίτια, στις πλατείες και σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους. Το έθιμο αυτό ξεκίνησε όταν ο Άγιος Βονιφάτιος περίπου το 750 μ.Χ. θέλησε να αντικαταστήσει την ιερότητα των «ειδωλολατρών» στην βελανιδιά, με το έλατο.

Το έθιμο αυτό πρόκειται για ένα έλατο το οποίο σήμερα το συναντάμε είτε σε αληθινό έλατο ή τεχνητό, το οποίο είναι πιο εύκολο στην τοποθέτηση και την διακόσμηση. Το δέντρο συνηθίζεται να στολίζεται από στολίδια σε σχήμα σφαίρας με γιρλάντες και λαμπάκια (παλαιότερα κεριά), ενώ στην κορυφή με ένα τεχνητό αστέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίστηκε στην Γερμανία το 1539. Ο στολισμός του δέντρου είναι συμβολικός και αποτελεί σήμερα μία από τις κυριότερες βάσεις την χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Μάλιστα, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες ανάλογα του πώς κάθε άνθρωπος στολίζει το δέντρο, φανερώνει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1833 με τον βασιλιά Όθωνα της Βαυαρίας. Στολίστηκε αρχικά στα ανάκτορα του Ναυπλίου και έπειτα στην Αθήνα, όπου χιλιάδες κόσμος έκανε ουρές για να το θαυμάσει. Αντίστοιχο καθαρά ελληνικό έθιμο αποτελεί το στολισμένο καραβάκι που συναντάμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά ιστορικά στην Μικρά Ασία και στα νησιά.

Πλέον αυτό το έθιμο για εμπορικούς και τουριστικούς λόγους, κυρίως, το έχουν καθιερώσει και σε μη χριστιανικές χώρες. Τα σημαντικότερα και εντυπωσιακότερα δέντρα διακοσμούν τα ανάκτορα του Μπάκιγκχαμ στο Λονδίνο και τον Λευκό Οίκο στις Η.Π.Α.



ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

Το στολισμένο καραβάκι είναι ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο καθαρά ελληνικό, το οποίο στολιζόταν στα σπίτια και τις πλατείες μέχρι την αντικατάσταση του από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Παρόλα αυτά το έθιμο δεν χάθηκε, και τα τελευταία χρόνια στολίζεται ξανά από κάποιους δήμους κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών.

Σύμφωνα με την παράδοση, το καράβι στολιζόταν επειδή οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν δεσμούς με τη θάλασσα, ήδη από τα αρχαία χρόνια. Ακόμη, πολλοί ενήλικες και παιδιά εργάζονταν στα πλοία για να φέρουν χρήματα και ψωμί στις οικογένειές τους, ακόμη και τις αργίες. Το καραβάκι συμβόλιζε, όχι μόνο την προσμονή των παιδιών για αντάμωση με τους συγγενείς τους, αλλά και τη δική τους αγάπη για τη θάλασσα. Παράλληλα, μικρά καραβάκια είχαν τον ρόλο και ενός τιμητικού καλωσορίσματος για τους Έλληνες θαλασσοπόρους που επέστρεφαν στα σπίτια και στις οικογένειές τους, καθώς και τάματος για να είναι ασφαλείς στα άγρια κύματα. Συχνά τα παιδιά που πήγαιναν να πουν τα κάλαντα κρατούσαν μια μινιατούρα- στολισμένο καράβι. Στολισμένο με χρωματιστά χαρτιά και σχοινιά, γέμιζε από γλυκά και χριστόψωμα από τους γείτονες. Το έθιμο αυτό προέρχεται από τα νησιά στον ελλαδικό χώρο.

Πηγές: Βικιπαίδεια

Αναστάσιος Μιχάλαρος Α'3