

Τον Απρίλιο του 2024 πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική εκδρομή που διοργάνωσε το Ζάννειο πρότυπο γυμνάσιο Πειραιά στο οποίο και φοιτώ. Αυτό το ταξίδι είναι εύκολο, αφού αεροπορικά η Κωνσταντινούπολη απέχει μόνο μια και μισή ώρα από την Αθήνα έτσι δεν ήταν δύσκολο να εκπληρωθεί από μια πολυμελή ομάδα παιδιών και καθηγητών. Επιπλέον ένα τέτοιο ταξίδι είναι απαραίτητο σε αυτήν την ηλικία ώστε οι έφηβοι να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους και αυτά που έχτισαν οι πρόγονοι μας αλλά και τα νέα αρχιτεκτονικά έργα και εμπλουτισμένα τοπία.

Αρχικά το να έρθεις σε επαφή με έναν άλλον πολιτισμό είναι σημαντικό ώστε οι έφηβοι να μάθουν να αποδέχονται το διαφορετικό αλλά και να γνωρίσουν και μύριες λέξεις, έθιμα και τρόπους ζωής. Παραδείγματος χάριν, οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη ήταν σεμνοί και ευγενικοί. φορούσαν μακριά ρούχα χωρίς να τονίζουν το δέρμα τους και οι γυναίκες να φορούν και την μαντίλα τους (Χιτζάμπ) δηλαδή ρουχισμό σεμνό, αποδεκτό από την θρησκεία τους αλλά χωρίς να φαίνονται κατώτεροι από τους τουρίστες αφού φορούσαν εκλεπτυσμένα κομμάτια ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ένα ακόμα γεγονός που με εντυπωσίασε ήταν το πόσο κοινωνικοί και δεμένοι μεταξύ τους ήταν οι άνθρωποι εκεί, αφού χαιρετιόντουσαν συχνά ακόμα και αν ήταν άγνωστοι. Μοιράζονταν κοινές ώρες προσευχής πράγμα το οποίο τους ενώνει περισσότερο τους συμπολίτες τους. Αυτά μας δείχνουν το

παράδειγμα ενός πολιτισμού ενωμένου και ειρηνικού. Επιπλέον, η τουρκική κουζίνα δεν είναι τόσο διαφορετική από την ελληνική αλλά με σημαντικές διαφορές που την κάνουν να ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, κάποια από τα φαγη-

τά τους είναι πιο καυτερά με περισσότερες σάλτσες και ιδιαίτερα μπαχαρικά. Κάτι που δεν περίμενα ήταν ότι γνώριζαν αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα αλλά και το γεγονός ότι αναγνώριζαν την προέλευση μας χωρίς να χρειάζεται να τους το πούμε.

Τέλος, το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κωνσταντινούπολης είναι η ένωση της βυζαντινής πόλης με τα νέα εκθαμβωτικά αρχιτεκτονικά έργα των Τούρκων όπως το μπλε τζαμί και τα τεράστια παλάτια τους που συνδυάζονταν με τις εκκλησίες και τα σχολεία των βυζαντινών.

Συμπερασματικά η Κωνσταντινούπολη είναι μια πολυπολιτισμική πόλη που προτείνω ανεπιφύλακτα σε κάποιον να την επισκεφτεί.

Ο Αρθρογράφος:

Ελευθέριος Απειρανθίτης Β΄3



